

O Kruise, de Vlaming door moeders hand  
op 't voorhoofd gedrukt en in 't hart ge-  
plant ;

O Kruis vóór de nachtrust,  
O Kruis vóór het werk. (A. Scheirts)

†

Met een dankbaar gebed en deze  
Eucharistieviering, nemen we afscheid van  
DE HEER

## Georges HENAU

geboren te Opbrakel op 12 december 1905  
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel  
op 21 juni 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

In de schaduw en de zegen van het kruis  
aan de haardstee, o kruis op de kerk. O  
kruise van hardsteen met letters van goud,  
gij zijt met de Vlaming in het graf neer-  
gedaald, gij rijst uit zijn graf nu en zege-  
praalt...

Zo ging een vrome kristen mens, op Vlaam-  
se bodem geteeld, als een optimist, meestal  
zingend door het leven. Hij was niet zo-  
zeer op wereldse schatten belust, maar had  
een innerlijke rijkdom die kleur en warmte  
geeft, met op het gelaat een zonnige glim-  
lach die straalt van een innerlijke tevren-  
denheid, zowel in goede als kwade dagen.  
Het is God die het al geeft !

Georges leefde en bracht zijn leven door  
in een kroostrijk gezin, samen met broers  
en zusters. Een schoon en werkzaam ge-  
zin, waarin het geloof en de kristelijke  
deugden de hoofdrol werden toebedeeld. In  
stille eenvoud en nosste werkzaamheid en  
vooral in dienstbaarheid voor iedereen ging  
dit lange en gelukkige leven voorbij. De  
laatste jaren wat rustiger om dan lang-  
zaam te groeien naar de eeuwige rust en  
vrede bij God. Hij was bereid !

Mijn goede broer Kamiel - de oudste en  
de meest beproefde - bij mijn afscheid heb  
ik deernis met U. Uw geloof en uw gebed  
zal U de moed geven. Tot het einde toe  
was mijn kimmervolle vraag dat Michel en  
Simonne met alle hulp en dienst U zouden  
bijstaan.

Danken we samen God voor alles, Bidt  
voor ons en tot weerziens !

De families

HENAU-BETTESONE,

danken U.

Namis : zondag 20 juli 1986 om 10 u.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel