



VROON AANDENKEN AAN

de heer

Gilbert Henau

echtgenoot van mevrouw

Julia Beké

geboren te Hemelveerdegem op 3 december 1914
en er godvruchtig overleden op 24 augustus
1974, gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk.

De dood is vaak onverbiddelijk. Zij slaat toe op ogenblikken dat men ze nog zeer ver waant. Na een leven van zware arbeid was de welverdiende rust in zicht. Een weldoende herfstzon zou het laatste stuk weg van de levenstocht verwarmen. Het heeft echter niet mogen zijn. De dood is een raadsel en laat ons achter met zoveel vragen. Toch maakt hij ons niet radeloos noch hopeloos. Iedere christen weet immers dat hij de weg te gaan heeft die iedere mens moet gaan, maar hij weet ook meer. Aan het levenslot van Jezus van Nazaret kan hij immers aflezen dat God een God van levenden is en dat hij niets laat verloren gaan van wat ons hier dierbaar is. Tegen de schijn van het tegendeel in, kunnen wij dan ook beweren dat de dood niet

het einde is. In ons geloof hebben wij de zekerheid dat God ons leven op een mysterieuze wijze bestendigen zal.

Dit was ook het geloof van deze man waarvan wij hier vandaag afscheid nemen. Wij zullen zijn lichaam zorgzaam aan de aarde toevertrouwen in de hoop dat het deelachtig mag worden aan de verrijzenis. Dit geloof zal ons ook helpen om de herinnering aan deze in-goede mens te bewaren. Zijn christelijke overtuiging heeft hem zijn ganse leven begeleid als de meest kostbare erfenis van zijn ouders. Uit deze overtuiging heeft hij de kracht geput om een leven te leiden in dienst van zijn gezin en van zijn medemensen. Wij kunnen er vast op rekenen dat Jezus, die het arbeidersbestaan heeft gedeeld, voor deze liefdevolle man een plaats heeft bereid in het Vaderhuis.

De families HENAU, BEKE,

DE BACKER en DE HENAU

danken u voor de blijken van christelijk medeleven.

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem