

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIEL

van de HEER

HENRI HENAU

echtgenoot van Mevrouw
Alice Van de Mergel

geboren te Hemelveerdegem op 26 januari 1892 en
er overleden op 22 juni 1963 gesterkt door het
Sacrament van de zieken.

Lid van de bond van het H. Hart
Oud-Strijder van de oorlog 1914 - 1918.

Gelijk een gulden vrucht, in de windstilte van het najaar, de stam ontvalt, zo heeft zich de dierbare overledene, stil en zacht, van zijn geliefden losgerukt, om als rijk en geurig ooft te vallen in de schoot van de Al-goede Hemelvader. Is het een vluchtig droom... of bange werkelijkheid...? Zijn zachte oog, dat de levensbaan van zijn kinderen verlichtte, is uitgedoofd. De hand, die hen zegende en hen, zo kommervol, naar hun levensdoel richtte, is machteloos stilgevallen. Hij, die de band van hun samenleven zo vast had aaneengesmeed, ligt nu biddend stil als een blijvende middelbaar.

Zijn levensdoel : kinderen en kleinkinderen, in ongemeten kommer en toewijding, opvoeden in de heerlijke familietradities van diep geloof en kristelijke levensernst.

Dikwijls heeft hij zijn paternoster gebeden. Aan Maria's voeten leerde hij de ware liefde : warmte geven wanneer men zelf koud is. Vreugde deelde hij... zorgen en kommer bewaarde hij voor zichzelf...

Vader, onze goede Vader, we danken U, we bidden voor U en blijven zorgen en waken over moeder die U zo heeft bemind.

Moeder Maria, waak nu over hem, die U zo vurig diende.

H. Joannes de Doper, machtige voorspreker, wij hebben betrouwen op U.



De familiën HENAU, VAN DE MERGEL,
COUVREUR en
VAN DER STICHELEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

Danken U.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem