

Heer, hij die ons zo dierbaar en nabij was,
is ons ontnomen.



Bidden wij in vertrouwen en in dankbaarheid
voor de Heer

HENRI JOSEPH HENAU

Weduwnaar van

Mevrouw Marie-Louise De Potter

Hij werd geboren te Maarke-Kerkem op 13 maart
1903 en is vrij plots overleden te Leupegem op
28 december 1976.

Ere-Schoolhoofd.

Bestuurslid van de B.G.J.G.

Langs heen de hobbelige wegen van het menselijk bestaan, doorheen het mysterieuze kruispunt van lijden en vreugde, mondde dit leven uit in de eeuwige liefde bij God. — Gij weet niet wanneer God komt: — om U te halen; — om U bij Hem te brengen; — ook om te oordelen met zijn barmhartige Liefde en zijn begripjende Goedheid. — Zijn lichaam is nu koud. De ziel blijft leven! — Het is alles zo haastig gegaan. Het menselijke leven is als 'n drijvende wolk, het hangt boven onzekerheid, het drijft langzaam langs de horizon van het leven... tot het uitgedreven is.

Heer, wij vragen U, dat van alles waarin vader groot en goed is geweest, niets zou verloren gaan, maar in ons en in ons kinderen zou bevestigd worden.

De overledene was een goed en vreedzaam mens. Goede collega en vriend, gediensig en behulpzaam. Was gaarne bij de mensen van wie hij hield.

Meester Henau, honderden kinderen en jonge mensen hebben het voorrecht genoten bij U en van U te mogen leren. Gij hebt aan de bloei en de toekomst van die jonge levens gewerkt lijk aan deze van de planten in de tuin. Allen die U als leermeester hadden, zullen uw aandenken in dankbaarheid en met eerbied bewaren.

H. Amandus, bid voor hem!

De Heer en Mevrouw Lucien VAN DE VELDE-HENAU;
De Heer en Mevrouw Roland VEYS-HENAU;
De Heer Michel Henau;
De Heer Johan Henau;
Jonge Heer Nic VEYS.
De families HENAU - DE POTTER - STAES
en VAN DER KIMPEN

danken U voor de blijken
van innige deelneming.

Vandevelde, Oudenaarde.