

Hij was een rustig man,
in lief en leed tevreden,
geen mens die schoner kan,
de eeuwigheid betreden. (L.V.)



Vroom en trouw aan zijn geloof
leefde en stierf

DE HEER

Kamiel HENAU

geboren te Opbrakel op 16 december 1894
en overleden in rusthuis «Najaarszon» te Brakel
op 10 juli 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij was lid van de Xaverianen en de
H. Hartbond van de parochie.

In deze verlofperiode, terwijl zoveel mensen op
vakantie gaan in Gods schone en vrije natuur
is onze goede en getrouwe vriend Kamiel, het
eeuwig leven en rust in Gods Rijk ingetreden,
na een zeer lang en goed gevuld leven, niet
geveld door ziekte, maar langzaam ten einde
toe geleefd en stillekens uitgedoofd als een
opbrandende kaars.

Velen hebben hem gekend als een goede broer
en medeburger: groot was hij in zijn eenvoud,
goedheid, eerlijkheid, zachtheid en vriendschap;
edelmoedig in zijn dienstverlening; een op en top
diepgelovig mens. Al deze gaven straalden als
deugd en licht in zijn leven, God schiep de dag

en wij gaan in lief en leed erdoor. God zij dank
en eer!

Het was voor Kamiel een beproeving en een
smartelijk offer één voor één van zijn zusters
en broers, waaraan hij zo verkleeft aan was
te zien voorgaan uit dit aards bestaan.

Zijn oprechte dank voor zijn familieleden, voor-
al voor Simonne, die hen allen met zoveel
moederlijke zorg en toewijding heeft bijgestaan,
verzorgd en geholpen, dag en nacht, jaar in,
jaar uit.

Dank voor de liefde en zorg in het rusthuis
waar hij gerust en tevreden is heengegaan.
Hij zal gerust voor Gods oordeel staan, want
hij heeft hier alles welgedaan in blijheid en
eerlijkheid, in geheel zijn lange levensbaan.
Blijf hem gedenken als een rechtschapen en
kristelijk mens.

Dit is geen vaarwel, maar tot weerziens bij
de Heer.

De families HENAU - BETTESONE danken U.

Namis: zondag 7 augustus 1988 om 10 uur.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel