

Het is volbracht !



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE HENAU

echtgenote van Mijnheer
Vincent VANDERSTOCKT,

geboren te Oprakel de 17 juni 1902 en er
godvruchtig overleden de 9 september 1960,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Onbeschrijflijk is haar lijden geweest, gedurende die lange dagen, maanden en jaren. Maar zij wist dat diegenen, die met Kristus lijden, ook met Hem zullen verheerlijkt worden. Daarom heeft zij het lijden van deze wereld leren geringschatten, tegenover de glorie, die haar zou worden geopenbaard.

Met verbeterheid heeft zij nochtans gestreden tegen de kwaal, die haar in bittere pijnen had neergesmaakt, zij heeft gehoopt en gebeden, altijd met nieuwe moed en vertrouwen. Wanneer zij echter tot het besef kwam dat God haar had geroepen, heeft zij zich met de gekruisigde Kristus verenigd en de Wil van de hemelse Vader nederig aanvaard.

Dierbare echtgenoot, dag en nacht hebt gij voor mij gezorgd, niets was u te veel, oneindig was uw geduld, iedere

lijdenstrek van mijn gelaat heeft zich diep geprent in uw medevoelend hart. Heb dank voor uw grenzeloze liefde, heb dank voor al die slapeloze nachten met mij doorgebracht, heb dank voor dat laatste druppeltje water, dat gij tussen mijn stervendelippen hebt gebracht om mijn lijden toch nog wat te verzachten.

Beminde broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, familieleden, vrienden, gij die mij dagelijks liefdevol hebt verzorgd, het was voor mij een troost en een vreugde u allen zo medelijdend en dienstvaardig rond mijn lijdensbed te zien. De Heer zal u belonen en zegenen voor uw groteegenheid. Blijft allen voor mij bidden, tot wanneer wij elkander zullen terugzien in het eeuwig geluk.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

De families HENAU, VANDERSTOCKT,
DE STERCCKE en BRODELEZ,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**