

Wat heb ik op aarde verlangd, buiten U, o Heer !



GEDENKEN WE VROOM DE ZIEL VAN

Zuster ACHILLA

HENAU Marie

van de congregatie der Zusters van de H. Franciscus van Assisië te Opbrakel.

Geboren te Opbrakel op 2-11-1904
Ingetroden in het klooster op 23- 9-1930
Eeuwige geloften op 22- 4-1935
In de Heer ontslapen te Opbrakel 12- 8-1968

"Ge hebt genade gevonden in mijn ogen en Ik heb u uitverkoren" (Ex.)

Met die goddelijke liefde houdt God van ieder van ons, niet alleen als "schepper" maar in de intieme omgang met Hemzelf. En hoewel deze liefde zich uitstrekt tot al Gods kinderen, geniet toch ieder de volheid ervan.

In de eenvoud en de sereniteit van haar geoemd was Zuster Achilla er zich van bewust : God houdt van mij, persoonlijk ; ik weet mij geen verloren zandkorrel in een onmetelijke ruimte. God is mijn Vader, mijn Broer, mijn Bruidegom.

Deze zekerheid heeft haar gedragen en gesteund, haar moed en levenskracht gegeven ten einde toe.

Deze liefde vooral heeft haar doordeesemd en omvormd tot die ware naaste die zich minzaam en rusteloos gedrongen voelt tot al haar medebroeders en zusters, tot alle behoeftigen en noodlijdenden.

Moge zij nu de volle bevestiging krijgen in Kristus zelf : "Kom gezegende van mijn Vader, neem bezit van het rijk dat u van eeuwigheid is voorbereid".

Mogen haar voorspraak en voorbeeld ons allen, familieleden, oversten, medezusters, vrienden en kennissen. tot zegen strekken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De familie HENAU-BETTESONNE,

De oversten en zusters Penitenten van Opbrakel,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.