

Ontvange U Kristus die U geroepen heeft  
door het Heilig Doopsel.

†

Troostend aandenken aan

Mijnheer

## Nestor-Ghislain HENAU

echtgenoot van Mevrouw

Rachel DE COCK

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 16 november 1910,

en godvruchtig overleden te Geraardsbergen,

op 19 mei 1964,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken

en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Gemeenteraadslid, Lid van de Kerkraad.

Bestuurslid van het A.C.V.

Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Nu immers,  
zegt de Geest, rusten zij uit van hun arbeid, want hun  
werken volgen hen. (Ap. 14,13).

Overtuigd dat het leven pas levenswaard wordt,  
wanneer het gedragen is door goedheid en liefde, heeft  
hij zich steeds, met een nooit aflatende kracht, ten  
dienste gesteld van zijn medemens. Als vader van een  
groot gezin heeft hij zich letterlijk dood gewerkt om  
zijn kinderen een kristelijke en schoonmenselijke op-  
voeding te geven. En wanneer zijn oudste zoon hem  
vroeg om priester te worden, heeft hij onmiddellijk  
ja gezegd, goed wetende dat dit voor hem enkele jaren  
meer van hard werken en nieuwe opofferingen zou  
vergen. Want als niet één heeft hij de hardheid van  
het arbeidersbestaan aan den lijve ondervonden. Maar  
hij wist dat Kristus, God-met-ons, dit bestaan heeft  
geheiligd door zelf het grootste deel van zijn leven,  
als arbeider onder ons te vertoeven. Door Zijn bood-  
schap gegrepen heeft hij zich dan ook ingezet om aan  
zijn werkmakers de christelijke zin van de arbeid mee  
te geven. In deze wereld waarin zoveel christelijke

waarden bedreigd worden, was hij een voorbeeld van  
moed en daadkracht. Niets was hem te veel als het  
ging om de verdediging en de versterking van de  
christelijke beginselen. Zonder omhaal kwam hij voor  
zijn overtuiging uit en nooit heeft men tevergeefs op  
hem beroep gedaan in het kader der christelijke  
organisaties. In hem verliest deze parochiale gemeen-  
schap een van haar beste krachten.

Zijn echtgenote en kinderen blijft de troost dat hij als  
een rijpe vrucht in de schoot van de Al-goede God is  
gefallen. De troost ook van de overtuiging die de Kerk  
bij zijn uitvaart uitjubelt: „Vita mutatur non tollitur”:  
het leven wordt niet weggenomen maar veranderd”.

Ons gebed zal deze ingoede mens vergezellen, bij zijn  
tocht naar God, ons aller Vader.



De Families HENAU, DE COCK, DE BACKER,  
VAN DEN DOOREN en GHIJS

BEDANKEN.

---

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde