

Voor hen die in God geloven, wordt het leven veranderd, maar niet ontnomen. (pref.)



Dankbaar aandenken en ons gebed voor

DE HEER

## PIERRE HENAU

echtgenoot van Mevrouw **Marguerite D'HAeyer**

geboren te Opbrakel, op 16 juli 1904 en door een smartelijk ongeval overleden in het A.Z. te Gent, op 13 januari 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken.

Rustend Postbode.

Weinige dagen na het begin van het nieuwe jaar, waar zovele wensen van geluk en zegen, onder mensen worden uitgewisseld met een hoopvolle toekomst vooral voor opa en oma nog een jaarke bij van jonger en langer leven... Helaas de mens mikt en God beschikt... Een tragisch ongeval dompeld de familievreugde in diep gevoelde rouw. Met droefheid en dankbaarheid nemen we afscheid van deze brave man.

Uit vrome en kristelijke ouders geboren, na een eerste opleiding op school, was hij in zijn prille jeugd al goed behulpzaam thuis en vroeg ingeschakeld in het postwezen, als postbode. Vele jaren heeft hij dat ambt uitgeoefend te Elst. Nauwgezet en plichtvol heeft hij zich, door alle wind en weder van zijn taak gekweten, beleefd en vriendelijk en zeer dienstvaardig zijn volkje bediend. Overal was hij welgekomen, die hem kenden hielden van hem.

Hij was gewaardeerd om zijn stille eenvoud, zijn goedheid en vooral om zijn dienstvaardigheid waar hij kon helpen. Opgevoed in een geest van

geloof en werkzaamheid, is hij als vader en echtgenoot een voorbeeld geweest, ook voor zijn ouders in hun ouderlijk huis, waar hij na het huwelijk zijn intrek had genomen. Zijn kinderen heeft hij naar best vermogen, een goede opvoeding laten genieten in daartoe geschikte scholen, die hun toekomst gaven voor het verder leven. Een optimale goede verstandhouding in de huiskring, bij geburen en op zijn ronde maakten hem geacht en bemind. Vele jaren kloek en gezond, een schonen ouden dag. Een tragisch einde doorkruist de edele bekroning van dit verdienstvol leven. Hij ruste bij God in vrede!

Mijn beminde echtgenote, vereend in liefde en trouw hebben we vele jaren de vreugde en lasten van het leven gedragen. Ik dank U voor alles. Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft vader en moeder indachtig voor alles wat we voor U geweest en gedaan hebben. Familieleden, vrienden en kennissen, dank voor uw vriendschap en tegenwoordigheid.

Eerwaarde Zuster Urbana, mijn zuster, helpt me door uw gebed.

Uw gebeden en Uw medevoelen waren voor ons een troost.  
Wij danken U ervoor.

Marguerite D'HAeyer, zijn echtgenote;  
Lucien en Elise HOECKMAN-HENAU en kinderen,  
Armand en Leda LIEDTS-HENAU en kinderen,  
Willy en Nadine HENAU-BADIE en kinderen,  
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families HENAU, D'HAeyer,  
VAN DER HEYDEN en LABEAU.

**NAMIS : Op zondag 12 februari te 10 uur in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel.**