

Geloofd zij Jezus Kristus, Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**René - Albert H E N A U**

echtgenoot van Mevrouw  
SIMONNE DE CLERCQ,

geboren te Nederbrakel op 8 juli 1915 en er god-  
vruchtig overleden op 6 oktober 1964,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Zoals hij leefde, zo stierf hij. Schoon en diep-kristelijk was zijn leven. Hij blonk vooral uit door zijn eenvoud en gedienschtigheid. Zijn medewerkers zeggen van hem, dat hij was, een man met zin voor rechtvaardigheid en begrip voor anderen, een man met wie het aangenaam was samen te werken. Een beste man voor zijn vrouw, een bezorgde vader voor zijn kinderen, zo was het hem een vreugde te leven in een gezellige thuis.

Teergeliefde echtgenote, die alles waart voor mij in 't leven en in zelfvergetelheid, dagen en nachten als een troostengel aan mijn ziekbed zat, wat moet uw hart bloeden om 't gebroken geluk, maar richt uw blikken hoopvol naar hem die zegde: "Ik zal uw droefheid in vreugde veranderen,,

Duurbare kinderen, prent diep in uw hart deze woorden: "ziet dat ge in wijs-

heid opgroeit en de troost en de trots van uw moeder blijft,, Bidt dan ook in uw familiegebed voor mijn zielerust.

Duurbare familieleden, mijn vrienden en medewerkers, te vroeg moeten wij afscheid nemen van elkaar, maar dit vraag ik U : bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen.



Mevrouw René HENAU-DE CLERCQ en kiaderen,

De families HENAU, DE CLERCQ, DE KONINCK,  
TAILDEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

---

O. Surdiacourt, Nederbrakel