

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Richard HENAU

echtgenoot van

Mevrouw Margareta DE COCK

geboren te St.-Maria-Lierde op 4 mei 1906
en overleden te Geraardsbergen op 17 oktober 1992, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Terugblikkend op het lange leven van onze echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader, wordt de lege plaats die hij ons achterliet, weergevuld met vele herinneringen. Hij was een van de laatste overlevenden van de grote groep mensen die gedwongen waren om werk te zoeken ver van huis in de kolenindustrie van Wallonië. Hij kreeg zijn deel in het oorlogsleed en moest het meemaken hoe zijn geliefde broer de dood vond bij een bombardement van de geallieerden.

Als vele anderen heeft hij een werkzaam leven geleid, in dienst van een gezin dat hem grote voldoening schonk. Hij heeft de

vreugde mogen smaken een krans kleinen achterkleinkinderen om zich heen te weten.

En in de dorpsgemeenschap was hij geliefd om zijn zachtzinnig en joviaal karakter. Hij was een graag geziene gast aan de kaarttafel en in het duivenlokaal.

Bovenal was Richard een gelovige, die niet veel over zijn geloof sprak maar het zonder omhaal voorleefde. Zolang hij kon was hij onvoorwaardelijk trouw aan de zondagsmis, een gewoonte die hij van zijn ouders had overgenomen.

Trouw aan zijn gedachtenis willen wij zijn heengaan vanuit het geloof beleven.

Voor zijn echtgenote met wie hij zolang lief en leed heeft mogen delen is dit afscheid pijnlijk maar zij weet dat zij kan rekenen op haar kinderen en kleinkinderen. Zij allen zullen troost vinden in hun gemeenschappelijk geloof, dankbaar voor zoveel mooie momenten, die vereeuwigd zijn in Gods liefde.

De families HENAU, DE COCK,

DE BACKER en GHIJS

danken U voor de blijken van deelneming en uw gebed.

van de maele