

Zalig degenen die in den Heer sterven. Apoc.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

RICHARD HENAU

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-CATHERINE DEKONINCK

geboren te Opbrakel den 1 October 1877. en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 20 Februari 1945
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons ontomen (Jer 48), doch de herinnering aan de oprechte godsdienstigheid, aan de stichtende lessen en aan de deugden van een welbeminde vader beurt ons op in onze droefheid.

Hij heeft onder ons geleefd als een engel van Vrede, aller harten opbeurende, altijd minzaam, altijd goed, het geluk rondom hem zaalende.

Hij zal verheven zijn in de Hemelsche Glorie want groot zijn bij den Heer de verdiensten van hen die de opvoeding huiner kinderen verzorgd hebben.

Mijne dierbare Kinderen. Gij waart mijn vreugde en mijn kroon, blijft op den weg der deugd; blijft God en Kerk getrouw en Gij zult door O. L. Heer gezegend worden.

Teerbeminde Vrouw en Moeder, samen met de kinderen zeg ik U geen vaarwel maar tot weerziens bij God. Blijft gij allen mij steeds indachtig in uw gebeden en ik op mijne beurt spreek voor U ten beste bij God.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

Nederbrakel, Druk, Wwe O. Surdiacourt

Zeer gevoelig aan uw blijken van we gemeende deelname in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Mevrouw Richard HENAU, geboren Marie-Cathe rine DEKONINCK, kinderen en kleinkinderen :
De Familiën HENAU, DEKONINCK, GOSSEYE en ROELAND;