

Genade en vrede voor U in rijke overvloed !



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

Sara HENAU

geboren te Opbrakel op 9 februari 1900 en vroom en kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 2 juli 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen.

—
Gelukkige mensen die in de Heer sterven ; hun dood is de bekroning van het aardse leven in geloof en voor de trouwe gelovige de blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Gans haar leven, vanaf haar prille jeugd en geroepen als zij voelde, muntte uit door een diepe godsvrucht, bescheidenheid, stille en eenvoudige plichtsvulling bij broers en zusters in de huiskring. Steeds had ze voor ogen de lering der eeuwige waarheid. Zalig de zuiveren van hart, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zalig de vreedzamen... Hieraan zullen allen kennen en erkennen dat gij mijn leerlingen zijt, als ge

vrede en liefde opbrengt voor elkaar, naar die lering richtte ze zo goed ze kon haar eenvoudig en gelovig leven. Geen dag ging vroeger voorbij zonder H. Mis en zonder gebed. In al haar doen en laten was gans haar leven een opgaan in de belofte en de hoop van de Heer, die zij voorbeeldig en trouw diende.

Alles aanvaardde zij als komend uit Gods hand : de goede en kwade dagen. De Eucharistie en gebed hebben haar leven gevoed en gesterkt om alles met geduld en liefde al de jaren van haar ziek-zijn en het vroegtijdig heengaan van haar zuster Zoë te dragen.

Mijn dierbare broers en familieleden, ik weet dat de dood geen einde maakt aan de band die ons verenigde. Ik dank U allen voor zoveel goedheid, toewijding, zorg en liefde waarmee ik in uw midden mijn leven lang bejegend ben mee geweest. God zegene én beware U. Bidt voor mij.

O.-L.-Vrouw van de dienende liefde, bid voor mij.

De families HENAU-BETTESONE,

danken U oprecht voor uw bliken van medeleven in hun rouw.

Uitg. S. Gijselincx, Opbrakel