

« Wees getrouw tot de dood en ik zal U de kroon des levens geven ». (Openb. 2,10)

+

Met een vroom gebed en een dankbare herinnering nemen we afscheid van

DE HEER

VICTOR HENAU

geboren te Opbrakel op 6 augustus 1896 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 14 december 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste 1914-1918.

Onder Gods hemel wonen nog stille en gelukkige mensen, die ongezien door het leven gaan, maar in hun hart een innerlijke rijkdom dragen, die kleur en warmte geeft in hun leven en op hun gelaat de stille glimlach weeft van innerlijke tevredenheid, zowel in goede en kwade dagen.

Victor zag het levenslicht in een kroostrijk gezin, waarin het geloof en de kristelijke deugd hoogtij vierden en als edelste sieraad de kroon spanden. Tijdens de oorlog 1914-1918 heeft hij moedig de beproeving doorstaan als opgeëiste in Duitsland. Na de wapenstilstand heeft hij meestal te voet de grote tocht ondernomen naar zijn geliefden thuis. Daar op het ouderlijk erf, heeft hij met broers en zusters in stille eenvoud, toegewijde werkzaamheid, in eerlijke rechtvaardigheid, in vele dienstbaarheden

en vooral in vertrouwvolle vroomheid en in voorbeeldige deugd, zijn gebed en zijn zondagsmis, zich voorbereid op een gelukkig eeuwig leven. Velen op onze dagen kunnen daar een voorbeeld aan nemen.

Mijn goede broers, de troost van al mijn levensjaren, mijn familieleden, mijn trouwe geburen, waar we zo vreedzaam en diep gelukkig onze vele levensdagen samen hebben doorgebracht, mijn oprechte dank. U vooral Michel en Simonne, in naam van allen een warm en speciaal woord van dank voor alle hulp en dienst.

Danken we God voor dit verdienstenvol leven en bidden we samen dat hij nu met alle afgestorven familieleden de voltooiing vinde in het volle licht en de vrede van Kerstmis.

Namis : maandag 26 december 1983 om 18 u.

De families
HENAU, BETTESONE,
danken U.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel