

Onze Vader... Uw Wil geschiede !
† Bid voor de ziel van Mijnheer

ALBERIC HENDERICKX

echtgenoot van Mevrouw

Delina Loier

geboren te Lokeren de 1 Januari 1881 en aldaar
godvruchtig overleden de 28 Januari 1953,

Lid van de Derde Orde, de Bond van het H.
Hart en verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

Oud-Strijder van 1914-18 (N. V. O. K.)

Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

«Het lijden van de tegenwoordige tijd kan
niet opwegen tegen de toekomstige heerlijk-
heid, die ons zal worden geopenbaard».

(Rom. VIII, 1-18)

«Jaren van kwelling en nachten van smart
heb ik doorgebracht. Doch ik heb mijn mond
niet geopend om te klagen».

(Job Ps. 38)

Naar het voorbeeld van Christus heeft deze
diep-christelijke vader zijn kruis, zijn zo lang-
durige ziekte, kloekmoedig en met taai geduld
gedragen. Die lijdensmoed en stille berusting
in Gods H. Wil putte hij uit zijn levendig ge-
loof, dat hem gaf: God beproeft degene die
Hij lief heeft, zo wij met Christus lijden, zullen
wij ons met Hem mogen verblijden in eeuwig-
heid.

De zoetste vertroosting, die men meddraagt
in het graf, is de overtuiging geleefd te hebben
als een waardige echtgenoot en toegenegen
vader en aan zijn huisgezin duurzame lessen in
christene deugden ten erfdeel te laten.

H. Franciscus van Sales.

Mijn teergeliefde echtgenote, ik weet hoe
diep U dit afscheid valt, doch zoek troost in
God. Heb dank voor uw genegenheid en uw

uitmuntende zorgen, steeds was U in mijn ziekte
aan mijne zijde, dag en nacht stond U mij bij
met uw vurig gebed, uw troostend woord, uw
onschatbare hulp. Doch onze liefde blijft voort-
leven in de kinderen. Zij zullen uw troost zijn.
Bid voor mijne zielerust in de hoop op een
eeuwig wederzien.

Geliefde kinderen, ook U stond mij steeds
terzijde met uw troostvolle woorden en uw kin-
derlijke trouw. Steeds heb ik in U bewonderd
die eerbied en liefde voor uw ouders: Gij,
mijn Hermantje, hebt uw peter in uw kinderlijk
gesnap zoveel aangename uurtjes gebracht.
Dank voor al uw zorgen en bidt voor mijn ziele-
rust. Blijft de troost en de steun van uw gelief-
de Moeder.

Geliefde familieleden en vrienden, ik dank
U voor uw genegenheid en uw gebeden. Tot
weerziens bij God.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d. afl.)

O. L. Vrouw van Kopkapel, bid voor ons.

Mevrouw Wed. A. Henderickx-Loier ;
Mijnheer en Mevrouw Robert Henderickx-De
Borger en zoon(tje) Herman ;
De familiën Henderickx en Loier

diep getroffen door de bliken van gene-
genheid hun betoond in hun rouw, danken
U van harte.

De dienst der H. Barbara zal plaats hebben
in de St. Laurentiuskerk op Donderdag 12 Fe-
bruari 1953.

De dertigdaagse Missen zullen gelezen wor-
den in de kerk der E. E. PP. Minderbroeders te
Lokeren, vanaf 2 Februari 1953 te 7 u.