

Zalig de mens die door daden en leven
zijn naam in Gods hart heeft geschreven.

†

Vroom en dierbaar aandenken aan

MEVROUW

IRMA, MARIA HENDRICKS

echtgenote van de Heer

RICHARD GOEFFERS

geboren te Zegelsem, de 4 april 1886, en er
zacht in de Heer overleden, de 17 maart 1969.

In de aanvaarding van haar lijden en van haar
laatste levensoffer werd zij tijdig voorbereid en
gesterkt door de heilige sacramenten van de
zieken en de stervenden en de Apostolische
Zegen.

Zij was lid van de Vrouwenbond « Kerk en
Wereld », van de Boerinnengilde en van de
Pauselijke Missiewerken.

De dierbare overledene was een gelukkige oude
moeder, die door haar man en al haar kinderen
met eerbied en ontzag, maar tevens met oprechte
liefde werd omringd, omdat zij, tot in haar hoge
ouderdom, nog steeds met allen was begaan en
met hen meeleeftde in voor- en tegenspoed. Zij
heeft niet voor zich zelf geleefd, maar voor haar
gezin; met hart en ziel was zij er aan verpand:
daar lag de schat van haar hart en de ware rijk-
dom van haar leven. De grote kracht van haar
verdienstelijk leven lag niet alleen in haar liefde,
maar in de godsdienstige beleving van die liefde
tot God en tot de mensen, die liefde ook voor
haar vruchtbare levenstaak. In oprechte vroom-
heid, solied gebedsleven en berustend in de God-
delijke Voorzienigheid heeft zij zonder veel woor-
den maar door haar oprecht voorbeeld het geloof
gezaaid in vele zielen.

Mijn dierbare echtgenoot Richard, meer dan
53 jaar lang hebben wij samen met onze zorgen,
vreugde en smart gedeeld. Ik dank u voor uw
trouwe steun en uw veilige liefde. Gij waart de
grootste zegen in mijn leven. Heb moed en ver-
trouwen voor de korte tijd die ons nu scheidt. Ik
verlaat u gerust omdat ik weet dat ik u mag toe-
vertrouwen aan onze kinderen.

Geliefde kinderen, u allen ben ik zeer dankbaar
voor de onverpoosde liefdevolle zorgen die gij mij
altijd, maar vooral gedurende mijn ziekte, hebt
betuigd: dag en nacht hebt gij mij verzorgd en
bijgestaan. De Heer lone en zegene u. Gedenken
wij nu elkander in onze wederkerige gebeden,
vooral ook met de kleinkinderen. Het gebed is de
band die de zielen verenigt. Blijft trouw aan onze
schone familiale geest van eenheid, vertrouwen en
begrijpen. En zorgt goed voor vader.

H. Jozef, patroon van de stervenden, bid voor
ons.

De families HENDRICKS, MOREELS, GOEFFERS
en PLANCHON,

**danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.**