

De aarde is een doortocht : de hemel is ons Vaderland!



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Alfons Hendrickx

echtgenoot van Mevrouw

**Alice DE VLEESCHOUWER**

Geboren te Steenhuyze-Wijnhuize, den 1 Mei 1900  
en door den wreeden Oorlogsgeesel plotseling aan  
de liefde van de zijnen ontrukkt te St-Lievens-Essche,  
den 3 September 1944.



Hoe dikwijls hebt gij hooren vertellen; deze is door  
het zwaard gevallen, die is verdronken, die van een  
hoogte stortend heeft den hals gebroken; deze bleef  
onder het eten dood, die vond bij het spelen zijn  
einde. Het einde van allen is de dood en het leven  
der menschen schiet als een schaduw ijlings voorbij.  
Bij alle doen en laten moest gij u zoo houden alsof  
gij heden zoudt gaan sterven.

Th. a Kempis

Zijn voorbeeldige christelijke levenswandel, zijn  
rechtschapenheid en liefde voor den naaste, staan  
borg voor zijn zalig einde.

Duurbare Echtgenoote, lieve Moeder, Broeders en  
Zusters, mijn liefde voor het Vaderland en de erken-  
telijkheid voor de roemvolle Bevrijders van onzen  
vadergrond hebben mij in 't gevaar gejaagd... en aan  
de zijde van een held ben ik gevallen. Ik zeg u mijn  
laatste vaarwel; bidt den Heer al de dagen van uw  
leven opdat ik met den held zegepralend voor Gods  
oordeel moge staan.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart en mijn  
leven. (300 d. aflaten)

Mevrouw Alfons HENDRICKX, geboren  
Alice DE VLEESCHOUWER;

Mevrouw Weduwe Jan-B. HENDRICKX  
geboren Octavie EECKHOUT;

De Familie HENDRICKX,

De Familie DE VLEESCHOUWER;

De Familie EECKHOUT,



Danken U van harte voor de blijken van  
oprechte deelneming door U betoond, bij  
den smartvollen rouw, die hen zoo diep  
heeft getroffen, in den persoon van  
hunnen teergeliefden Echtgenoot, Zoon,  
Broeder, Schoonbroeder, Oom en Neef

