



Moge God in zijn barmhartigheid de eeuwige rust en vreugde verlenen aan zijn trouwe dienares

MEVROUW

Emma Maria Hendrickx

echtgenote van de Heer

RICHARD VALLEZ

geboren te St Lievens-Esse op 2 januari 1896 en zachtjes in de Heer ontslapen te Steenhuize-Wijnhuize op 21 oogst 1964, gesterkt door het sakrament van de zieken en het sakrament van de stervenden.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van een goede moeder die geen hoger vreugde kende dan zich totaal in te zetten voor man en kinderen. Met haar glimlach bracht zij vreugde in haar gezin en bij alle mensen die zij ontmoette. Voor iedereen had zij een vriendelijk woord, door iedereen was zij bemind.

Toen kwamen de dagen van moeheid en lijden. Toch heeft zij dan opnieuw in nederige onderwerping Gods H. Wil aanvaard.

Dierbare echtgenoot, het spijt mij zo vroeg te moeten afscheid nemen. Wij hebben steeds getracht te leven als goede Kristensen; denk er aan dat de Heer gezegd heeft: «Wie leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.» Troost U dus want eens zien wij mekaar terug bij de Heer van leven en dood.

Beste kinderen, bemint elkander. Tracht in uw gezinnen de kristelijke vreugde door te geven die gij van mij steeds hebt gezien. Omringt uw vader met liefde en getrouwheid. Zorgt gij voor hem gelijk wij ons leven voor U hebben ingezet.

Beste familieleden en kennissen, wil mij gedenken in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De familiën :

HENDRICKX,

VALLEZ,

VAN RUISKENSVELDE en

VAN OUDENHOVE,

**BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.**

Uitg. P. Galle. Steenhuize