

MIJN GOD EN MIJN AL! (H. Franc. v. Ass.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Mathilde HENDRICKX

weduwe van Mijnheer

Eugeen BOTERBERGH

echtgenote van Mijnheer

Emiel RUBBRECHT

Lid van de Derde Orde, van de bond van het
H. Hart en van verschillende godvruchtige
genootschappen,

geboren te Aalst, op 14 mei 1894 en aldaar
godvruchtig overleden op 22 augustus 1957.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de pauselijke zegen « in artikulo Mortis »

Onverwacht en zwaar treft ons het verlies van
onze geliefde echtgenote en moeder.

Wie haar van nabij kende of slechts benaderde
kwam onder de weldoende warmte van haar op-
rechte goedheid. Zij was de zoon van haar huisgezin,
de steeds bekommerde moeder voor haar talrijke
kinderen die bij haar, in alle omstandigheden van
het leven, raad, goedheid en opbeuring vonden.

In haar werkdadig geloof vond zij de bron van
die liefdevolle toewijding. De door en door christe-
lijke levenswijze hield ze in ere in haar huis; zij
was een diep overtuigde derde-ordelinge.

Wij rouwen om haar heengaan maar we danken
tevens de Heer omdat Hij ons zulk een goede moe-
der heeft geschonken.

Dierbare Echtgenoot, gelukkig was ons leven.
Samen hebben we gewerkt aan de christelijke op-
voeding van onze kinderen. De dood breekt niet
de band van liefde: van uit de hemel zal ik U
blijven bijstaan.

Teergeliefde Kinderen, onthoudt en beleef het
voorbeeld en de lessen die ik U heb gegeven;
weest vaders steun en bidt voor mij.

Beste Familieleden, Vrienden en vooral Eerw.
Zusters van het Hospitaal, hebt dank van uw
genegenheid en toegewijde zorgen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Mijnheer Emiel RUBBRECHT,
haar echtgenoot.

Mijnheer Pierre BOTERBERGH.

Mijnheer en Mevrouw
Jozef RUBBRECHT-DE PAUW,
en kind.

Mijnheer en Mevrouw
Marcel DE RO-RUBBRECHT,
en kinderen.

Mijnheer Prosper RUBBRECHT.

Mijnheer en Mevrouw
Marcel COPPIETERS-RUBBRECHT,
en kinderen.

Mejuffer Germaine RUBBRECHT.

Mijnheer Camiel RUBBRECHT.

Mijnheer Paul RUBBRECHT,
haar kinderen en kleinkinderen.

De familiën HENDRICKX, RUBBRECHT
DE RIDDER, BOTERBERGH,
PODEVIJN en DE LEEUW.

danken U welgemeend voor de bliken
van genegenheid, hen betuigd.

Aalst, Drukkerij « De Gazet van Aalst »