

Genade zij u en vrede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi HENDRICKX

zoon van wijlen

Leo en Leonie VAN RUYSKENSVELDE

geboren te St-Lievens-Esse de 7 september
1884 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem de 5 januari 1957.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Hij was een bedachtzaam man, spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en diepgevoelig van hart. Slechts weinigen vergunde hij door te dringen in het zorgvuldig bewaakte heiligdom van zijn binnenste.

Op de vooravond van Driekoningen, terwijl de Wijzen het Kerstekind zoeken, werd de ziel van de trouwe dienaar toegelaten tot de eeuwige aanbidding van het Mensgeworden Woord, Kristus Onze Heer. Laten wij die overblijven, diep in ons de overtuiging prenten, dat alleen een deugdzaam leven een waarborg is voor een zalig sterven.

Beste familieleden, ik hoop dat de goddelijke barmhartigheid mij zal verlenen u vanuit de hemel honderdvoudig terug te geven wat uw goedheid op aarde voor mij deed. Gedenk mij in uw godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.



De familiën

HENDRICKX
en
VAN RUYSKENSVELDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

Uitg. R. De Vos, St Lievens Esse.