

Geloofd zij Jezus-Kristus.



VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

Maria - Irena HENNINCK

echtgenote van de Heer

Jan-Baptiste PEERLINCK

geboren te Nieuwerkerken op 25 oktober 1897
en godvruchtig overleden te Nieuwerkerken op
19 november 1968, gesterkt door het H. Oliesel
in extremis

Waar werd het beter geïllustreerd dat lijden
en ellende 's mensen deel zijn dan hier? Geen
dagen of weken, maar jaren lang heeft ze haar
miserie uitgeleden. Een lange smartelijke calvarie-
berg heeft ze gekend. Doch haar handen bleven
gevouwen in biddend gebaar en haar geest bleef
gericht naar Gods alwijze Voorzienigheid, in
wiens handen ze met volledige onderwerping
gans haar leven had neergelegd.

Voor haar kinderen is ze een goede moeder
geweest. Haar omgang met familie en geburen
was er een van eenvoud en zachte goedheid.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen ik
verdrijf uit uw leven, maar ik weet dat ik de
ereplaats bewaar in uw herinnering en uw ge-
beden. Gij zijt goed geweest voor mij, daarom
dank ik u. Ik zal bij God voor U ten beste
spreken. Ook U, familieleden en geburen, dokter
en apotheker die mij zo dikwijls met uw bezoek
hebt geholpen en bijgestaan en getroost, wil ik
danken. God zegene U allen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Jan-Baptiste PEERLINCK,
De Heer en Mevrouw
Theophile PEERLINCK-DE LUYCK,
De Heer en Mevrouw
Polidoor VERLÉ-PEERLINCK
en kinderen Willy en Jean-Pierre,

De Heer en Mevrouw
Robert DE SAEDELEER-PEERLINCK
en kind Rita,

De Heer en Mevrouw
Paul BRANTEGHEM-PEERLINCK
en kind Linda,

De Heer en Mevrouw
Roger LAUREYS-PEERLINCK
en kinderen Anita en Ronny,

De Heer en Mevrouw
Willy PEERLINCK-DE ROP
en kinderen Gonda, Tania en Ives,

De Heer en Mevrouw Willy
VAN NIEUWENBORGH-PEERLINCK
en kind Crista,

De families HENNINCK, PEERLINCK,
LIEVENS en PROVOST,

danken U van harte voor de blijken van deel-
neming.

M. A. De Ryck, Nieuwerkerken.