

Heer in Uw handen beveel ik mijn geest.



EEN VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

HORTENTIA HEREMAN

echtgenote van Mijnheer

ALBERT DE CLIPPEL

geboren te Aalst op 17 december 1907
en godvruchtig overleden te Gent
op 27 mei 1966, gesterkt door de
laatste H.H. Sacramenten
en de pauselijke zegen.

Haar leven was goed en eenvoudig als een
nederige bloem in Gods heerlijke natuur.

Haar schoonheid was de liefde die zij
toonde in de simpele dingen van elke dag
en die als een vroeg zonlicht straalde op
gans haar omgeving. Zachtmoedig en gedul-
dig in alle pijn en leed, droeg zij in alle
eenvoud haar adeltitel van echtgenote en
moeder.

Moge ze nu, vanuit de blijde rij, zeer
hoog in de hemel, teder en troostend neer-
zien op allen die haar dierbaar waren, haar
geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, die haar vol toewijding en overgave zo
liefdevol hebben verzorgd « ik slaap nu,
maar mijn hart waakt ».

Vaartwel familieleden en vrienden, bewaart
mijn gedachtenis in uw harten en vergeet
mij niet.

Lieve Vrouw van altijddurende bijstand, ik
stel mijn vertrouwen in U.

Wij danken U voor de blijken
van troost, deelneming en gebed.

Mijnheer Albert DE CLIPPEL

Mijnheer en Mevrouw Benjamin DE DICKER-
DE CLIPPEL en kinderen

De families HEREMAN

DE CLIPPEL

EEMAN en

VAN DE KASTEELE.

Begr. De Swaef, Hoogstr. 5, Aalst, tel. 248.54
Druk. Van Nuffel, Moorselbaan 51, Aalst.