

Mijn uur is gekomen, Vader in uw handen be-
veel ik mijn geest.



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE
DE HEER

ALOIS HERMAN

weduwnaar van mevrouw
MELANIE DE BUNDEL

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verscheidene godvruchtige genootschappen,
Oud-Strijder - Oud-Krijgsgevangene 1914 - 18,
vereerd met verschillende militaire eretekens,

*geboren te Aalst op 19 juli 1881 en
er godvruchtig overleden op 4 juni 1973
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken,
en de pauselijke zegen*



Rechtschapen tegenover God en de mensen.
Onze goede vader heeft ons een getuigenis ge-
geven, in eenvoud en waarheid, vrij van woor-
den zonder inhoud.

Bij de rouw van zijn afsterven, is het toch
een vertroosting, van deze overledene te kun-
nen zeggen: hij was een goed mens. Is dat niet
de grootste adeltitel die men iemand toekennen
kan? Want goedheid is de samenvatting van ve-
le deugden.

Allen die hem kenden hielden van hem.
Zij waardeerden zijn hartelijk woord en zijn
trouwe genegenheid. Zijn kinderen zullen met
grote fierheid terugblikken op hem. Moge zijn
schone ziel gaan rusten in de Vaderarmen van
Gods'eeuwige Liefde, nu zijn lichaam rust na
een leven van onvermoeibare arbeid en zor-
gen voor zijn gezin.

Vaartwel mijn allerliefste kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, hebt dank voor
de goede zorgen, vriendschap en offervaardig-
heid, waarmede gij mijne oude dagen, zo ge-
zellig en gelukkig mogelijk hebt gemaakt. Laat
deze oprechte genegenheid onder elkander voort-
leven en gedenkt uwe vader door een vurig ge-
bed, tot lafenis mijner ziel.

Dierbare familieleden en vrienden, uw laat-
ste blijk van genegenheid weze een vurig ge-
bed. Ik dank u.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige rust.



Voor uw blijken van genegenheid,
uw kristelijk meevoelen
en vroom gebed
danken U :

de families : HERMAN,
DE BUNDEL,
DE NEEF en
MORNAE,

Begr. ARIJS, Hoogstr. 17, Aalst

ROBLANT - AALST