

Als mijn ziel de wereld verlaat, kom, o Maria, haart te  
gemoet en verwerf haar bij God de vergiffenis en de  
eeuwige rust.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van

# Mijnheer ANDRÉ HERMAN

zoon van wijlen

**Mijnheer Maurice en van Mevr. Sara De Schepper**

geboren te Sint Denijs-Boekel, op 13 Maart 1939 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
op Kerstdag 1950,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De beproeving die Gij ons verzendt, o Heer, is  
zwaar, doch wat ons vertroost is, dat Gij onze vader  
zijt.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondbaar, Zijn sla-  
gen kunnen hard zijn, doch zijn gemeten.

In den bloei zijner jaren verlaat André deze wereld,  
toen hem alles scheen te lachen en hem genot en geluk  
scheen te beloven. Doch neen, het geluk dezer wereld  
is maar schijn geluk en verzadigt het menselijk hart  
niet, want Gij hebt ons gemaakt voor U, o Heer, en ons  
hart is onvoldaan zolang het niet in U berust.

Duurbare moeder, zo onverwacht verliet ik u terwijl  
ik aan 't spelen was, God wil het zo, hard is de slag  
voor u, doch God kent uw lijden. Hij zal u troosten. Ik  
ga vader vervoeagen in de Hemel. Moeder zoek troost  
in uw gebed.

Duurbare grootouders en familie, troost u en weest een  
steun voor moeder, op wrede wijze ben ik uit uw midden  
weggerukt en als een Engeltje in de Hemel zal ik God  
loven.

Barmhartige Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.

R. I. P.

Uitg. Cesar De Vos, koster, Sint Denijs-Boekel.

Mevrouw Maurice HERMAN, geboren Sara DE SCHEPPER, *zijn moeder.*  
Mijnheer en Mevrouw Camiel HERMAN-LEYMAN,  
Mijnheer en Mevrouw Theofiel DE SCHEPPER-CEUTERICK, *zijn grootouders.*  
Mijnheer en Mevrouw René HERMAN-DE MARTELAERE en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Leon BLAUWAERT-HERMAN en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Oscar DE SCHEPPER VAN CAUWENBERGHE en  
kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Albert LARNO-DE SCHEPPER en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Daniël DIERICK-DE SCHEPPER en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Albert DE SCHEPPER-HEULEU en kind,  
*zijn ooms en tanten, kozijns en nichten.*  
De familiën HERMAN, DE SCHEPPER, LEYMAN en CEUTERICK

danken U van harte voor de blijken van christelijke  
deelname en gebeden.