

Hij beveiligde mij en bracht mij redding omdat Hij mij liefhad. Ps. 18



Gedenk in uw gebeden de ziel van  
DE HEER

## **Baziel HERMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria STEURBAUT,**

geboren te Mater op 15 april 1898 en overleden te Brakel-Opbrakel op 20 maart 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

---

Een goed mens is uit dit aardse leven heengegaan terug naar zijn Schepper.

Hij was een werkzaam en hulpvaardig mens. Getekend door de ziekte, werkte hij toch met wilskracht verder en stond zijn echtgenote bij in het leven van elke dag. De liefde die hij zijn gezin toedroeg maakte hem tot een uitnemende vader.

Jarenlang is hij naar de mijn getrokken om daar het brood voor zijn gezin te verdienen; jarenlang heeft hij ook rusteloos zijn erf bewerkt. Zijn heengaan brengt nu een plotse stilte en verslagenheid in ons midden teweeg.

Mijn beste echtgenote en zoon, ik dank u voor uw kommervolle zorgen, ik dank ook de zusters en verpleegsters van de kliniek, die de last van mijn ziekte hebben verlicht en ik dank allen die mij in het leven vriendschap hebben gegeven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De namis zal plaatshebben op woensdag 31 maart te 19 u.30.

De families HERMAN, STEURBAUT,  
REGAERT, VANDERLINDEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**