

Nu zijn wij ver vaneen, van hert en ziele,
neen, van lijve alleen gescheiden.

En ik, de korte tijd dat gij mij voren zijt,
zal 't eeuwig weerzien thans verbeiden.

(G. Gezelle).

†

Tot zalige gedachtenis aan

Mevrouw

CLARA HERMAN

echtgenote van Maurice TACK

geboren te Mater op 29 mei 1911 en zacht
in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 5
september 1976, voorzien van de genade-
middelen van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Wanneer wij het leven van Clara nagaan,
vinden wij veel gelijkenis met het schrif-
tuurlijk beeld van de ideale vrouw, op wie
het hart van haar man kon vertrouwen,
wier mond zachtheid sprak, wier hand
mildheid schonk en wier omgang minne-
lijkheid uitstraalde. Zij was steeds in de
weer, voor haar man met wie zij de droom
koesterde van een gelukkige derde leeftijd,
voor haar kinderen, wie zij een stichtend
voorbeeld gaf van werkzaamheid en zorg-
zaamheid, voor haar kleinkinderen die zij

als haar idolen bemoederde en vertroe-
telde. Zij was hartelijk in de omgang met
haar medemensen : dat had zij geleerd in
de jarenlange bediening van de klanten
die destijds in « De Vogelzang » over de
drempel kwamen.

Dierbare echtgenoot, in liefde voor u
verrichtte ik mijn dagelijkse huishouding.
Heb dank voor uw wederliefde, waardoor
ons beider leven verenigd werd tot een
harmonisch echtelijk leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
trots en mijn troost, weet dat wij in gebed
met elkaar verbonden blijven.

Dierbare broeders en zusters, familie en
allen die mij genegen waart, bid voor mij
bij de Heer om barmhartigheid.

Maurice Tack, haar echtgenoot ;
Paul Tack - Mornie en kinderen,
 haar kinderen en kleinkinderen ;

De families
Herman, Tack, Van Overmeiren en Sardeur,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis op maandag 11 oktober te 7 uur.

Drukk. Van Herzele - Ouden.