

*"Het is het voorrecht van wie geleden heeft,
een goed mens te zijn."
(E. van der Hallen)*



IN DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw

Emilienne HERMAN

echtgenote van de Heer Roger VANDE VIJVER

Geboren te Nederbrakel op 14 maart 1931
en overleden in het U.Z. te Gent op 4 september 1998,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Te vroeg is moeder heengegaan.
De leemte die ze nalaat doet ons pijn.
Thuis was zij de liefdevolle echtgenote
en de zorgzame moeder en meme,
die zich vol overgave heeft ingezet voor haar gezin.
Zij leefde voor het geluk van wie haar waren toevertrouwd;
steeds bereid om een dienst te bewijzen
of om iemand een plezier te doen.

Ze was altijd vriendelijk en opgeruimd
en heeft nooit geklaagd over eigen lijden en pijn
waarvan ze nochtans niet gespaard bleef.
Allicht vond ze de kracht daartoe
in haar devotie tot Maria en in het rozenkransgebed.
Haar minzame glimlach zullen we nu missen,
en ook haar warme genegenheid.
Maar we blijven de Heer dankbaar
voor wat zij voor ons allen geweest is.
Zij is nu onze voorsprekerster bij de hemelse Vader.

*Lieve echtgenoot en dierbare kinderen en kleinkinderen,
ons afscheid is vlug geweest.
Jullie waren steeds om mij bekommerd.
Dankjewel om uw liefde en zorg.
Wees nu verder ook elkaar tot steun.
Vergeet mij niet in uw gebed.*

**Heer,
help ons troost te zoeken bij U en bij elkaar.
Laat Emilienne nu thuiskomen in uw rust en vrede.
En laat ons elkaar eenmaal terug ontmoeten in U.**

De families HERMAN, DE FRAINE,
VANDE VIJVER en BETTESONE
danken U van harte om uw gebed en medeleven.

De namis heeft plaats op vrijdag 25 september 1998 om 18.30u.
in de decanale kerk St.-Pietersbanden te Nederbrakel.

Rouwd. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel
Tel. 055/ 42 24 49

