

Let op mijn smeken Heer, verhoor mijn bidden.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

## Mevrouw Emma HERMAN

weduwe van

### de Heer Hector DE BUYSSCHER

geboren te Mater op 27 april 1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Rustoord « St. - Jozef » te St. - Maria - Horebeke op 23 april 1987, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

In de stilte van het rustoord Sint - Jozef te Sint - Maria - Horebeke is Emma na een pijnlijke ziekte tot de vrede van de Heer weergekeerd. Zij die eens zo levenslustig was en die nooit heeft geklaagd en zich steeds aan alle situaties wist aan te passen en steeds gelovig heeft geleefd is nu Pasen gaan vieren bij Hector met wie zij na de oorlog 14 - 18 twee en zestig jaar was gehuwd en die drie jaar geleden op zijn twee en negentigste van haar werd weggerukt. Zij waren twee bomen wiens takken door de geschiedenis van hun leven in mekaar waren vergroeid. Uiteengerukt en geschonden heeft Emma toen na de pijnlijke trombose verder nog drie lentes gebloeid. Samen hadden ze zoveel gedeeld in de Martijn van Torhoutstraat en later na de onteigening in de Generaal Merchierstraat waar vriendelijke burens alles voor hen deden wat ze konden. Emma's grootste vreugde was de vriendschap van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daar was Emma fier op en naar hen

ging al haar liefde en dankbaarheid.

Beste vrienden oudstrijders, bedankt voor die jarenlange vriendschap van vroeger.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Albert ( † DE BUYSSCHER ) - WYCKMAN -  
AUSTRAEDE,

Robert en Dianne DE BUYSSCHER - CROMBE,  
kinderen en kleinkinderen,

Gilbert en Marguerite DE BUYSSCHER -  
MESSIAEN, kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen ;

De families HERMAN, DE BUYSSCHER,  
REGAERT en ROGEZ.

**Gevoelig voor uw blijken van genegenheid,  
uw deelneming en uw gebed  
dank U de familie.**

NAMIS op zondag 3 mei 1987, om 9 uur.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft