

†  
**DANKBAAR GEDENKEN WIJ IN ONZE  
GEBEDEN  
DE HEER**

**Frans HERMAN**

weduwnaar van Mevrouw  
**Emma VAN DE VELDE**

geboren te Mater op 7 februari 1895 en god-  
vruchtig overleden te Nederbrakel op  
10 augustus 1970, voorzien van de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen in het stervensuur.

Menigmaal heeft vader de oogsttijd mee-  
gemaakt en hard gezwoegd om het graan  
binnen te halen en het voor te bereiden  
om er het dagelijks voedsel van te maken.  
Nu wordt hijzelf geoogst en binnengehaald  
in de schuren van de hemelse Vader, Die  
hij als een Vriend aan zijn zijde wist in  
heel de wisseling van de natuur en de groei  
van de gewassen. Aan de zijde van God  
heeft vader voor ons gewerkt en geleefd.  
Geen moeite was hem te zwaar, als het  
ging om het welzijn van zijn gezin. Wij  
zijn God dankbaar omdat wij zulke goede  
vader mochten hebben, die ons geleerd heeft  
lief te hebben en voor elkaar goed te zijn.  
Ook in zijn ziekte en ongesteldheid wisten  
wij hem gaarne bij ons en hebben wij met  
genegenheid voor hem gezorgd. Nu is hij  
van ons heengegaan om moeder te verwoegen  
in het eeuwig Geluk, dat voor hem was be-  
stemd door God, zijn trouwe Vriend. Zijn  
geluk van nu is onze troost in de pijn  
van het afscheid en het blijft onze hoop  
op een blijvend en vreugdevol weerzien.

De families HERMAN, VAN DE VELDE,  
REGAERT en SPITAELS,

danken U voor de blijken van mede-  
leven.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.