



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Georgette HERMAN

echtgenote van de heer Alphonse DESMET

geboren te Bevere (Oudenaarde)

op 21 februari 1928

en overleden te Gent op 14 januari 1992

voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Vrije Gepensioneerdenbond.

Alphonse DESMET,
Philippe en Rita DESMET-EECKHOUT,
Niki en Sofie,
Patrick en Rita BEKE-DESMET,
Brecht en Laurens,
De families HERMAN-VAN MALLEGHEM en
DESMET-VERPLANCKEN

**danken U
voor de blijken van deelneming.**

De plechtige namis zal opgedragen worden op
zaterdag 22 februari '92 om 17.30 u.

Met een steeds groter wordend gevoel van machteloosheid hebben we er ons moeten bij neerleggen hoe ze ons zachtjes aan verliet, hoe je stil van ons bent heengegaan, ons achterlatend met heel wat vragen. Vragen waarop we wellicht nooit een antwoord zullen krijgen.

Waarom jij, ma. Jij die er altijd was, voor pa, voor ons, voor iedereen. Steeds klaar om te helpen, met goede raad en onvermoeibare steun. Onze thuis was voor ons een échte thuis. We zullen het missen, het warme nest, de veilige geborgenheid, de gezellige drukte.

Waarom dat lijden? Zo vaak, zo hard. Je werd door het leven niet gespaard, ma. Maar hoe dikwijls heb je niet gevochten om weer beter te worden, om weer met volle teugen te genieten van al wat je dierbaar was en niet in het minst om je omringd te weten door je kleinkinderen van wie je zielsveel hield. Ondanks je ziekte gaf je het niet op en bleef je altijd bekommerd om ons, je familie, je vrienden. Steeds weer vatte je moed en dat gaf ons steeds nieuwe hoop.

Waarom nu al? Net nu er jou en pa niets meer in de weg stond om samen van een welverdiende rust te genieten. Net nu alles zo mooi had kunnen zijn, net nu verlaat je ons en laat je in deze sombere, koude periode een grote leegte achter. Maar diep in ons blijf je voortleven en koesteren wij alle mooie en tedere herinneringen.

In uw naam, ma, willen wij pa bedanken voor de immense zorg en toewijding waarmee hij jou de voorbije jaren heeft omringd en vertroeteld, spijs zijn verdriet dat hij zo vaak alleen heeft moeten verwerken.

Vaarwel ma, tot weerziens.

Rouwl. E. Vuylsteke, Avelgem

Druk. Arij, Kluisbergen.