

Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. (Off. Overl.)

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

IRMA HERMAN

**Weduwe van wijlen de heer
Joannes Baptist ROELANDT**

Geboren te Gent op 3 januari 1890 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel, op 10 januari 1978.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

De duurzame overledene was een troostend voorbeeld van kristelijk leven en moederlijke bezorgdheid. Eenvoudig en stil zoals zij geleefd heeft, is zij gestorven.

Zonder veel omhaal trachtte zij nederig en bescheiden, blij en trouw, met haar goede man haar leven verdienstelijk te maken. Altijd moedvol en vertrouwend op Gods wijze voorzienigheid wist zij elke beproeving en tegenslag uit Gods handen te aanvaarden. Vooral haar ziektekruis op de avond van haar leven heeft zij in navolging van de goddelijke Meester tot het einde toe met onderwerping en groot geduld gedragen.

Moge zij nu deelachtig worden aan het geluk dat God zijn getrouwen heeft voorbereid.

Beste kinderen en kleinkinderen, aan u mijn beste dank om uw liefde en genegenheid en om alles wat ge, in mijn oude dag, voor mij hebt gedaan. Blijft elkaar beminnen en bidden voor elkaar opdat we eens voor altijd met vader in de hemel mogen verenigd worden.

Heer, bewaar vader en moeder in onze liefde.

De Heer en Mevrouw Albert ROELANDT-DENIJS, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Roger GOSSEYE (†) - ROELANDT, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Sylvain DE VLEESCHAUWER-ROELANDT, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Hubert ROELANDT-VAN LIERDE, kinderen en kleinkind,

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove