

Moge de God van hoop  
u vervullen met alle vreugde en vrede  
die het geloof u kan schenken,  
zodat gij overvloeit van hoop,  
door de kracht van de heilige geest.  
(Rom. 15, 13.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

## LEONTINE HERMAN

weduwe van de Heer **RENE VAN HOUCKE**  
geboren te Munkzwalm, 8 oktober 1908 en  
in de Heer ontslapen te Velzeke, 18 mei 1987.  
In extremis gezalfd en gesterkt door de  
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de christelijke bond van de  
gepensioneerden.

Moeder is thuis gekomen. Het was een lange en schone en waardevolle reis door de dagen van haar leven. Elke dag is getekend geweest door schoon-menselijke dingen. En nu kunnen wij er nog over nadenken, en terug gaan met onze gedachten, en telkens weer, als wij het doen, zal de herinnering de dingen die leven in ons herdenken schoner kleuren, en zullen wij dankbaarder zijn, om wat de ons zo dierbare is geweest. Dierbaar om haar dienstbaarheid, van in haar jonge jaren, als oudste van een gezin, waar moeder kwam weg te vallen, dierbaar om haar prachtig moeder zijn voor haar eigen kinderen.

Ze was zo innemend goed. Ze was zo op de medemens gesteld. Ze was een van die

mensen, die sociaal zijn vanuit hun eigen zelf. Ze was een mens die tot op het laatste toe, actief haar dagen vulde.

We weten hoe ze van bloemen hield, en haar planten verzorgde; wij weten wat het voor haar betekende, te mogen zien hoe alles groeide, en onder haar handen zich ontwikkelde tot een mooie plant of een prachtige bloem. We weten zo veel, veel meer dan er woorden bestaan om het te zeggen, want er zijn dingen tussen mensen die mooier zijn dan bloemen en planten, die onuitdrukbaar zijn, die wij weten, maar woordeloos staan om erover te spreken.

Maar dit zouden wij vandaag willen zeggen aan God: wees voor moeder nu de vervulling van wat haar geloof haar heeft doen hopen, van wat haar leven heeft gericht. Vergeet niet, God, hoe wij van haar houden, en wij weten dat uw liefde voor moeder nog veel groter is.

Moge de God van hoop haar nu vervullen met alle vreugde. En Gij, Heer Jezus Christus, die ze een leven lang heeft aanvaard, en in u geloofd, we weten de grootheid van uw beloften.

Wees voor moeder een trouwe God.

---

Om uw gebed en medeleven danken U:  
haar kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en familie.

---

Begraaf. Funerarium De Pauw, Zwalm  
Tel. (055) 49 90 12