

God is mijn Herder, Hij waakt over mij.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONTINE HERMAN

weduwe van de Heer

JOZEF MATTHIJS

geboren te Mater de 17 maart 1896 en godvruchtig overleden te Delftinge de 7 juli 1963, voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

Een voorbeeldige echtgenote en moeder is van ons heengegaan. Zij had de zware last aanvaard de zorg, hulp en dienstvaardigheid op te bergen die er nodig zijn om een schoon gezin te stichten. Haar echtgenoot beleefde aan hare toewijding en liefde een voorbeeldige vrouw. Haar kinderen spreken over haar als over een liefhebbende moeder! Zij laat onuitwisbare sporen na bij hen: al hun levensdaden zullen schoon en voorbeeldig zijn, zo zij handelen zoals moeder het hen leerde. Haar vranke, openhartige woord schaadde in niets aan de innemendheid waarmede zij de evenmens bejegende. Kunnen we bij haar niet leren wat levensmoed betekent? Zelf getekend door ziekte, was zij wat wij noemen: opbeuring voor beproefden, steun voor haar door ziekte getroffen echtgenoot Maandenlang bewonderden wij haar onverwoestbaar optimisme. Enkele dagen geleden bekende zij nog aan de bezoekende priester: « Ik verwacht O. L. Heer elke dag, dat Hij mij zal teken doen, bij Hem te komen ». — Gods Voorzienigheid heeft nu Haar werk aan haar volbracht! Zijn H. Wil zij gezegend. Wij begrijpen de droefheid van haar kinderen, doch durven hen vragen, bij moeders afsterven hetzelfde geloofsleven op te brengen, als zij zelf hun voorbeeld.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik ga nu naar vader toe. Zijn afsterven heeft ons niet lang gescheiden gehouden. Wij zullen bij God voor uw welzijn bidden. Vergeet de lessen uwer ouders niet. Blijft verenigd in 's levens strijd en helpt elkaar! Uw welzijn was mijn enige blijvende zorg. Bidt en offert voor uw ouders; zo blijft u steeds dankbaar voor alles wat vader en ik voor u deden.

Dierbare Familie, vaartwel! Ook gij zult voor ons willen bidden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

H. Barbara, bid voor haar.

*Een ware troost waren voor ons
uw blijken van christelijke deelneming
bij het heengaan van haar die ons zo
dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig:

*De familiën Matthijs, Herman,
Regaert en Mincke.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge