

Moeder zijn is alles geven  
Zorg en lijden, liefd'en leven  
Moeder zijn is alles derven  
alles ... en gelaten sterven...



Met dank, eerbied en liefde  
denken we terug aan

**MEVROUW**

## **MARIA, AUGUSTA HERMAN**

weduwe van de heer **Alm e Jeroom MATTHIJS**

Zij werd geboren te Nederbrakel op 20 juli 1919.  
Na een leven van toewijding, goedheid en vriendelijkheid overleed ze te Leuven op 10 mei 1983.

Gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

« God, wij danken U voor zo'n moeder ».

Rustig en vredig zoals ze leefde, is moeder van ons heen gegaan. Zij was de echte moeder, bezorgd voor haar kinderen, haar familieleden en vrienden, kortom elkeen was haar lief.

De breuk is zeer groot, nauwelijks drie maanden en enkele dagen na het overlijden van haar echtgenoot, wordt zij plotseling van ons weggerukt om een nieuw leven te beginnen in het hiernamaals.

Laat ons bidden dankbare kinderen ... want uw moeder leefde graag in de vreugde en de zorgen van het leven. Nooit heeft ze zichzelf meegeteld. Ze heeft zichzelf verloochend en ontmanteld om beschutting te kunnen zijn voor de omgeving en voor allen die zich inzetten voor het goede. Ze was graag bij de Heer in het familiegebed, in de kerk, in de stilte van haar hart. Haar groot geloof is het geheim geweest en de bewonderingswaardige kracht om de verzorgde opvoeding van haar kinderen trouw ter harte te nemen ... om het te vroeg afscheid van haar geliefde echtgenoot te verwerken... om woorden van troost te spreken en bron van vreugde te blijven voor

hen die haar mochten ontmoeten. Haar gastvrijheid en haar minzaamheid zijn balsem geweest voor de vele bezoekers.

Maria, Augusta heeft steeds een wereld opgebouwd als een tuin voor allen. Daarin toonde ze alleen de bloeiende bloemen en verborg het vergeelde blad van stil ... verzwegene pijn of beproeving.

Met weemoed vlechten we nu deze bloemen tot kronen, sierlijk en vredig als vertaling van haar leven.

Zeer geliefde kinderen en kleinkinderen, wees steeds lief voor elkander, ik weet het : de klap voor U allen moet zwaar zijn, na nauwelijks het overlijden van uw vader en grootvader te hebben verwerkt, en nu het overlijden van mij te moeten aanvaarden. Wel bedankt om uw aanhankelijke verzorgde toewijding. Veel moed na de zovle bewijzen van onze wederkerige genegenheid.

Lang nog hoopte ik onder U te zijn, maar Gods voorzienigheid is niet altijd een tekening van mensen. Dit herhaald warm - gemeend verwoorden van « moed en dank », dat het leven doorstraalde van deze dierbare overledene, zal ieder die haar kende levendig en blijvend in tedere herinnering bewaren.

Strooi vreugde en liefde rondom U : dat zal mijn troost en eeuwige vrede zijn.

Heer, neem haar op in Uw eeuwig vaderhuis die door de kerk en woonst in echt en rotsvast vertrouwen U steeds zo nabij is.

Uw innig meelevende en uw gebed waren ons een steun, daarvoor onze beste dank.

---

**De families HERMAN, MATTHIJS,  
VAN DE VELDE en D'HAENENS,**

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41