

†

VROOM AANDENKEN

aan

## MIEKE HERMAN

dochtertje van de Heer en Mevrouw

MICHEL HERMAN-GODEFROIDT

geboren te Oudenaarde op 21 oogst 1952 en in  
de hemelse vreugde opgenomen op 9 juni 1968,  
gesterkt door het H. Vormsel.

Wij zien steeds het beeld voor ons van Mieke  
in haar lijdensbed, een zorgeloos kind, steeds  
omringd door zorgende moederhanden.

De attentievolle bekommernis en dagelijkse in-  
zet bewaarde dit kindje zo lang in ons midden.  
Zo groeide ze op als het middelpunt van onze  
gezamenlijke liefde.

Wij geloven dat God, onze Vader, haar nu  
een nieuw, onsterfelijk leven zal geven, dat zij  
voortaan verder leeft in Zijn liefde.

Goede ouders, zuster en broer, nu dank ik U  
voor Uw leven voor mij. Uw zorgen om mij  
brachten u dichterbij elkaar. Laat die band  
tussen u blijven bestaan als herinnering aan mij.

O.-L.-Vrouw van Lourdes zegen alle mensen  
die voor mij goed zijn geweest.

De Heer en Mevrouw Michel HERMAN-GODEFROIDT,      haar ouders ;  
Juffrouw Beatrice HERMAN,                                      haar zuster ;  
De Heer Julien HERMAN,    haar broeder ;  
Mevrouw Weduwe Desiré HERMAN-VOET,                      haar grootmoeder ;  
De families HERMAN, GODEFROIDT, VOET en DE MEYERE ;

zeer getroffen door de gevoelens van deelneming  
en de blijken van genegenheid hun betoond bij  
het groot verlies dat hun getroffen heeft, bieden  
U hun ontroerde dank en diepe erkentelijkheid aan.

de bleekere, wijnendale 16 oudenaarde