

†

Bid voor de ziel van

Mijnheer RENÉ HERMAN

echtgenoot van

Mevrouw MARIA VERSTICHELEN

geboren te St-Maria-Horebeke den 5 Juli 1898

en er schielijk overleden den 8 Mei 1946

Hij was lid van verscheidene Confreriën

Zoo hard is de slag van de immer loerende dood, die ons door het plotseling afsterven van René, een goede echtgenoot, een sterke vader, een gediensstige gebuur en voorbeeldig christen ontsteelt. Zoo in de lente van zijn familieleven, gelukkig om den adel van zijn bedrijf en zün kinderen, is hij heengegaan zoo onverwacht, maar toch voorbereid. De glimlach op zün doode lippen getuigen voor eeuwig van de rust om zün trouwe plichtsvervulling. Zijn verspreide faam van een «brave man» zegt dat hij zacht was en minzaam in zün omgang, altijd bereid tot dienstbetoon. Hij schonk zün hart en goed aan lijdende en sukkelaars in nood. De onverwachte dood van den overledene valt pijnliker, kerft dieper in het hart van zün vrouw en kinderen omdat zün leven des te schooner was en verdienstelijk Gods wil geschiede, Hij zal zün dienaar, René, barmhartig zün en loonen voor, zün te korte leven.

Maria, niet te stillen is uwe zoo schreiende smart : ons hechtelijk leven, zoo zonnig en rijk aan beloften, werd zoo plots gebroken. Richt uwe blikken, uw hart en handen tot God, die de goeden soms 't meest beproeft, maar die zalf, heilzaam, traag, doch zeker. Duurbare Kinderen, zwaar is de taak die U op de jeug dige schouders wordt gelegd, weest Moeders troost en steun, en een hulpvaardige hand voor hen die er u om vragen. En gij, Familieleden en Vrienden allen vaart wel, mün diepe graf is geen eeuwige kloof in onze christelijke genegenheid door gebed. Tot weerziens in den Hemel.

Horebeke. druk. De Clippele

Mevrouw RENÉ HERMAN geboren MARIA VERSTICHELEN ;
Mijnheer MARCEL HERMAN ;
Mijnheer RAFAËL HERMAN ;
Mijnheer GERMAIN HERMAN ;

De Familjen HERMAN, VERSTICHELEN en DE BOCK ;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
christelijke en innige deelneming hun betoond*