

†

Dankbaar aandenken aan
de Heer

René HERMAN

echtgenoot van Martha De Martelaere,

geboren te Sint Denijs-Boekel
op 3 januari 1914 en godvruchtig
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 13 januari 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945

Na een lange ziekte heeft onze overle-
dene de stap gezet van leven naar dood.
Het is altijd met pijn en verdriet dat zo
een afscheid gebeurt. Niemand ziet graag
één van zijn geliefden van hier heen-
gaan. En toch vanuit ons geloof en dat
van de overledene hebben we hoop op
de toekomst, dat met de dood niet alles
gedaan is. Dat na dit leven hier op aarde
ons een nieuw bestaan wacht bij God,
onze Verlosser.

Trouw in de dagelijkse inzet was onge-
twijfeld het hoofdkenmerk van deze man.
Met volle overgave en toewijding heeft
hij zich ingezet voor vrouw en kind. Hij
hield van zijn vrouw met een zorgzame
liefde, trouw aan de belofte elkaar nabij

te zijn in goede en kwade dagen, in ge-
zondheid en ziekte.

Hij hield van zijn kinderen en kleinkinde-
ren met diepe vaderlijke, zorgzame ge-
negenheid. Hoe graag bracht hij uren
door in familiekring.

Dierbare echtgenote, met de kracht en
de moed die in U versholen lag, hebt
gij mij in het zware lijden dicht nabij
geweest. Ik kan maar voortdurend zeg-
gen: « Dank U ». Moge dit woord al
uw zorgen en liefde vergoeden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijf
voor moeder nu verder een troost en
steun, dat mijn afwezigheid voor haar
draaglijker wordt. Ook voor U allen
« dank » voor de zorgen en genegenheid.

Dierbare familie en vrienden, blijf op
een eenvoudige en diepe wijze verbond-
den met elkaar, want mijn laatste woord
is alleen: « dank U ».

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families

Herman, De Martelaere,
Leyman, Foubert,
danken U.

Namis : woensdag 30 januari om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel