

†

BEWAAR BIDDEND IN UW GEDACHTENIS

## ZUSTER ELISABETH

### MARIA CAROLINA HERMANS

Geboren te Vosselaar op 19 juli 1888,  
trad zij toe tot de Gasthuiszusters van Turnhout  
in mei 1918,  
sprak haar eeuwige geloften uit op 17 april 1923  
en voltooide haar levensgave op 27 maart 1972.

---

Terwijl het « Gloria, laus » — « Gloria, lof en  
hoogste eer zij U Christus, Koning en Redder »  
van Palmzondag nog nagalmde door de klooster-  
gangen, werd Zuster Liesbeth opgenomen in die  
grote menigte die voortdurend naar het hemels  
Jeruzalem opgaat en de Heer tegemoet zingt  
die Zijn koninklijke intrede doet.

Zo mocht ze zelfs deze keer de Goede Week  
overslaan om voor altijd Pasen te gaan vieren!  
Zij leeft in ons midden voort als een echte en  
plichtsgetrouwe Gasthuiszuster, een stipte en  
vrome religieuze, maar vooral als een merk-  
waardige persoonlijkheid. Schalks en zeer gevat  
ter tale, nam ze het altijd op voor ieder die  
ze verongelijkt achtte.

Tot het laatste wilde zij nuttig zijn en werk-  
zaam in de dienst van Christus, de Kerk en  
haar congregatie, de zieken, de missionarissen  
en de melaatsen; niemand ten laste.  
Pas de laatste maanden van haar leven moest  
ze ook nog leren « stil worden ».

Hoe schoon is het zo gaarne gezien, zo geëerbie-  
digd in eigen persoonlijkheid en jaren, zo goed  
omringd en delikaat geholpen, te mogen oud  
worden en heengaan!

Verheerlijkte Christus, voltooide haar vereniging  
met U en neem haar die U trouw poogde te  
volgen op uw weg van zelfgave en ontlediging,  
nu ook genadig op in uw Paasheerlijkheid.

DE FAMILIE HERMANS,  
DE ALGEMENE OVERSTE  
EN DE GEMEENSCHAP DER GASTHUISZUSTERS,  
DANKEN U VAN HARTE  
VOOR UW GEBED  
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.

