

MR

Laat dit gedachtenisprentje u uitnodigen
om hulde en dank te brengen
aan de Drie-Ene God

voor het bestaan
van Zuster Aleydis,
Yvonne Hermans

Zij zag het levenslicht te Deurne
op 29 februari 1920 en werd door het h. doopsel
" in Liefde herboren ".

Zij volgde de roepstem van de Heer
en gaf haar professiewoord in de Congregatie
van de Zusters van St. -Franciscus van Assisi,
te Opbrakel op 4 maart 1943.

Zij werd op 15 januari 1995 opgeroepen
om tot altijd thuis te komen bij de
Drie - Ene God, in de gemeenschap van de
heiligen, rond de Moedermaagd Maria geschaard.

" Gij hebt mij zo lief,
dat ik eeuwig zal zijn ".

Bij de familieviering van haar gouden professie-
feest (5 juni 1993) had zuster Aleydis deze gebeds-
tekst van Reninca uitgekozen om samen nà het ont-
vangen van de h.Communie te bidden. De dag vóór
haar opgaan naar het hemels feest heeft zij nog de
stille wens uitgesproken ook deze tekst op haar
gedachtenisprentje af te drukken.

Nu zij voor eeuwig in de Communio van de god-
delijke Drie mag "zijn", is dit gebed dat haar zo dier-
baar was tot volle verwezenlijking in haar open-
gebloid.

Zij geeft het ons door als een geestelijk testa-
ment waaruit wij de diepste zin van ons eigen bestaan
kunnen aflezen, op weg naar dezelfde totale
Communio in de Drie - Ene.

"En schenk ons Uw ábelovende Glimlach Jezus".
(uit "Gebed tot de morgenster" - Reninca)

Gedurende zovele jaren heeft zuster Aleydis dit
innig Mariagebed tijdens de morgenwijding met de leer-
lingen gebeden. Het maakte haar intenser bewust van
"Gods geschiedenis in ons midden" en bracht haar tel-
kens in de juiste geloofsverhouding tot Maria: als kindje
bij Moeder.

Vanuit het haar zo vertrouwd "Poorthuis" van
"Maria's oude hove" waar zij de laatste dagen kon door-
brengen, omringd met zoveel delicate liefde van haar
medezusters en haar familie, is zij bij de dageraad van
een zondag, -dag van Jezus' verrijzenis, door de le-
vende "Poort van de hemel" die Maria is, in de eeu-
wige verrijzenisheerlijkheid binnengeleid.

Haar gebed tot de Morgenster is verhoord. Nu
aanschouwt zij de " ábelovende Glimlach
Jezus"... tot altijd !

De Eerwaarde Heer Directeur
De Algemeen Overste en de
Zusters van Sint - Franciscus
De families Hermans - Coremans

Blijven u innig dankbaar
om uw bemoedigend meelevens
en vooral om uw gelovig meebidden
bij de uitvaart van hun dierbare
Zuster Aleydis.

Altijd, altijd hebt Gij
aan mij gedacht.
Het is onbegrijpelijk
dat Gij zelf niet
zeggen kunt wanneer
Gij voor het eerst
aan mij hebt gedacht.
Gij hebt mij liefgehad
vóór ik bestond, Gij
hebt mij zo liefgehad
dat ik begon
te bestaan !
Gij hebt mij zo lief
dat ik eeuwig
zal zijn !

A.

Remita