

Als je met de stroom meegaat, verdwijn je in de zee van de wereld, maar als je er tegenop roeit, al is het met moeite, bereik je de bron van alle good, het volle geluk.



Na een kortstondig leven van eenvoud en diensbaarheid, heeft de Heer van alle leven tot het eeuwig geluk geroepen zijn trouwe dienaars

MEVROUW

Julienne HERMIE

echtgenote van de Heer Adrien VANALDERWIERELT,

geboren te Nederzwalp op 5 juli 1940

en overleden te Oudenaarde op 10 juni 1980,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

God, Gij hebt ons uw Zoon gezonden opdat uw zorg voor mens en wereld door Hem zichtbaar zou worden en om ons voor te leven hoe wij, ieder op zijn eigen wijze, door liefde en dagelijkse inzet kunnen bijdragen tot het geluk en het welzijn van onze medemensen.

Het leven van onze lieve echtgenote en moeder was getekend door toewijding en liefdevolle zorg voor wie haar nabij en lief waren; de schoonste gaven van lichaam en geest heeft ze rijkelijk benut voor haar gezin en familieleden. Haar leven midden onder ons was als een afstraling van Gods goedheid voor ons.

Hoewel zij de laatste tijd vooral door ziekte getekend was, lagen op dat vredig en ingoed gelaat steeds mildheid en levensmoed weerspiegeld; nooit kwam één woord van klacht of zucht over haar lippen en was zij zo gelaten in- en bewust van haar levenslot, dat zij voor ons allen een bron was van steun, opbeuring en levensaanvaarding.

Het valt ons zwaar haar voortaan te moeten missen, haar liefde en tedere zorg niet meer te ervaren, maar hoogstaand blijft in herinnering bewaard haar moedige houding doorheen de ziekte en verblijdende

helderheid van geest ondanks het offer van haar leven.

In eenzaamheid rondom en verlatenheid in ons wenden wij ons tot U, Heer, en bieden U aan: de pijn en het offer van dit al te vroege afscheid. Wij hoopten nog vele jaren met en voor mekaar te kunnen leven. Nu deze hoop verzwonden is, denken wij in de stilte van ons hart aan het verleden.

Wij danken U, door onze droefheid heen, voor wat wij samen in schoonheid mochten beleven in blijde maar ook in zeer moeilijke dagen; wij vertrouwen U onze dierbare overledene toe en bidden dat Gij aan haar uw belofte van eeuwig leven wilt voltrekken. Geef dat wij met haar verbonden mogen blijven en dat wij daaruit de kracht mogen putten om voort te werken aan wat wij samen ons tot doel hadden gesteld. Heer, wij reken op U, blijf ons nabij. Dat zij moge rusten in vrede.

Dierbare echtgenoot, in blijvende liefde zijn we steeds met elkaar verenigd; wees moedig en vol vertrouwen, zoals gij het altijd waart aan mijn zijde: in goede maar vooral in kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Daarin ligt de eeuwige band van onze wederzijdse liefde.

Mijn lieve jongens, Geert en Alain, mijn trots en mijn vreugde: vergeet het voorbeeld niet dat ik U gaf. Leef als frisse jeugdige kristenen, eensgezind en liefdevol elkaars geluk betrachtend! Wees een steun voor vader, die meer dan wie ook weet wat gij voor ons betekent. Vergeet mij niet en dank voor uw lieve attenties. Bid soms eens in herinnering aan mij. Ik zal U een steun zijn.

Beste familieleden, vriendin en verplegend personeel, dank om uw vele zorgen en daadwerkelijke steun. Moge dit het kenmerk blijven van ons onderling verbonden zijn. Gedenk mij in uw gebeden. H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

**De familie dankt voor de bliken
van medeleven en gebed.**

Begrafenis-service drukk. Botteldoorn, Maarkedal