

*„Iedere dag is schoon om te leven
Ieder uur is goed om te sterven”
Johannes XXIII*

VROOM AANDENKEN AAN
de heer

Victor Firmin HERNIE

echtgenoot van Joanna MERTENS

Geboren te Halle op 13 november 1934
en godvruchtig overleden, na een lang-
durende ziekte, op 29 december 1983
in het A.Z. te Gent, gesterkt door het
heilig sacrament der zieken.

Begrafenissen Victor Jacobs, Groot-Bijgaarden, ☎ 465 27 41

*Hij was een wijs en bedachtzaam man,
spaarzaam met woorden, maar des te
meer nadenkend en diepgevoelig van
hart.*

*Hij was één goedheid voor iedereen. Hij
beminte de zijnen met een liefde en een
toewijding, die, spijs al hun eenvoud en
stilte, groots kunnen genoemd worden.*

*De Heiland heeft hem zelf het lijdenskruis
ook niet gespaard. Hij heeft het begrepen
en heeft zijn kruis met voorbeeldig ge-
duld tot het einde toe gedragen.*

*Beminte echtgenote, kinderen, vader,
bloedverwanten en vrienden, ik dank u
allen voor uw genegenheid en toewijding.
Bemint elkander en gedenkt u mijner.*

De families HERNIE, MERTENS,
HAMELRYCK en DELPLACE
danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Druk ILBE - Gilbert De Ridder, S. U. Kapelle, ☎ 452 86 23