

In Gods liefde ligt mijn eeuwig geluk.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFROUW

**Eveline Adeline
HERPELINCK**

geboren te Ophasselt op 16 september 1903 en
er godvruchtig in de Heer ontslapen op 8 maart
1977, gesterkt door de H. H. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ik heb droeve dagen en ellendige nachten
beleefd en niemand kon mijn lijden verzach-
ten; noch de liefde en de kommer, in het
bijzonder van mijn broeder Jules, alsook die
van mijn zusters en broeders of bloedverwan-
ten, doch in mijn droefheid heb ik mijn hart
tot God verheven, in de liefde tot Jezus' H.
Hart.

Zoals haar dood, zo is het leven geweest van
deze eenvoudige vrouw. Onopvallend is haar
leven voorbijgegaan, maar groot en schoon was
het in de ogen van God.

Haar handen waarmee zij zoveel heeft gedaan,
zijn nu in gebed gevouwen. Haar hart waar-

mee zij God en de mensen heeft bemind ligt
nu stil tot op de dag der verrijzenis.

Alle familieleden en vrienden, wil mij in uw
gebeden gedenken. Vaartwel.

De families HERPELINCK en VAN DE MERGEL

**danken U oprecht voor uw
medeleven en gebed.**

Uitg. De Vos