



BID VOOR DE ZIEL

van

## Mijnheer Gustaaf Herpelinck

echtgenoot van

Mevrouw Alida Roman

geboren te Nederbrakel, de 22 oktober 1876 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud., de 10 december 1960, gesterkt door de rechten van onze Moeder de H. Kerk en de pauselijke zegen.

Sterk als een eik is deze goede man in hoge ouderdom van ons heengegaan. Hij beminde het leven als een goede gave Gods, en een vreugde was het te luisteren naar de verhalen uit zijn herinnering, uit een jeugd die nog maar zo weinige jaren voorbij, toch meer dan een eeuw van verschil in toestanden, gebruiken en levensvreugde scheen te hebben gekend. Maar hij was een man uit een oud en gelovig geslacht. Zijn geloof was hem heilig. Hij eerde en diende God met vroom gemoed. En in de beproevingen van ouderdom en ziekte was hij wonderlijk opgewekt en vol levensvreugde. Hij bleef het leven bekijken met dit tikje humor dat hem overal zo beminnelijk had gemaakt, want nooit kwetsend was hij of bitter.

Beminde echtgenote en kinderen, dankbaar ben ik om alles wat U voor mij hebt gedaan, Uw voorbeeldige gediensigheid en hulpvaardigheid werd soms zwaar op de proef gesteld door de last van een ouderdomsziekte, onze Lieve Heer zal U lonen om uw goede zorgen. Blijf mij indachtig in uwe gebeden. Dierbare familieleden en vrienden wees mijne nagedachtenis indachtig.

Heer Jezus Christus, geef hem de eeuwige rust, en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Mevrouw Gustaaf HERPELINCK - geboren Alida ROMAN ;  
Heer en Mevrouw Norbert ROELANDT-HERPELINCK en kinderen ;  
Mevrouw Weduwe Maurics DE GALAN-HERPELINCK en kinderen ;  
Heer en Mevrouw Albert SOLEMÉ-HERPELINCK en kinderen ;  
Heer en Mevrouw Frans VAN ACHTER-HERPELINCK en kind ;  
De familiën HERPELINCK - ROMAN - DE COUVREUR - PORTOIS ;

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.