

Zo is het in dit ballingschap der aarde:
't Geluk is kort, eilaas, en 't lijden lang;
't is nacht al eer de middag klaarde,
En rust is er nimmer, zonder dwang! G.G.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

**Herman, Josephus, Francies
HERPELINCK**

zoon van wijlen

**Omer Herpelinck en Mevrouw
Alodie Bauwens**

geboren te Ophasselt, op 3 maart 1915 en godvruchtig overleden in de kliniek van het H. Hart te Geraardsbergen op 21 juli 1957. Gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke zegen.

Erelid van de Bond van het H. Hart.

Gemeentesecretaris van Ophasselt en Hemelveerdegem; Ontvanger van de C.O.O. Ophasselt; Secretaris van de N.S.B. afdeling Ophasselt; Secretaris van de plaatselijke Muziekmaatschappij; Lid van het Provinciaal Comité NSB Oost-Vlaanderen; Oudstrijder 1940-1945; Vereerd met de medaille van de weerstand en de Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945

Gelukkig zijn zij en verstandig die altijd trachten te leven, zoals zij wensen bevonden te worden in het uur van de dood. (Thomas van Kempen)

Met al de gaven, die de Heer hem heeft geschonken, heeft hij zich ten dienste gesteld van zijn evenmens.

Lange jaren heeft hij zijn ambt als gemeentesecretaris stipt vervuld en zijn medeburgers ontelbare diensten bewezen, in alle omstandigheden, zonder aanzien des persoons.

Hij was de bezieler van haast al de bonden der gemeente, die hij door raad en daad wist op te voeren tot een hoge bloei.

Ter gelegenheid van samenkomsten of vaderlandse feesten allerhande, was hij de tolk van de medeburgers om door zijn gemakkelijk en meeslepend woord de gevoelens uit te drukken die de meesten alleen in hun gemoed behouden en vermoeden.

Heeft de Heer hem vele gaven geschonken. Hij heeft hem ook beproefd door het lijden, dat hem gelufterd heeft maar nooit ontmoedig.

Het offer van zijn leven heeft hij aan God gebracht om een onverstoorbare rust in te gaan.

Vaartwel, lieve moeder, broeders en zusters, ik bewaar de herinnering aan uw onverpoosde zorgen en genegenheid.

Vaartwel ook dierbare medeburgers, om uw onbegrensd vertrouwen, dat gij in mij hebt gesteld. Ben ik u soms van dienst geweest, weest mij nu dankbaar door een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De familiën HERPELINCK,
BAUWENS.

DANKEN.

Uitg. DE VOS, Ophasselt.