

In Gods liefde ligt mijn eeuwig geluk.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

JOZEF HERPELINCK

Geboren te Ophasselt op 27 februari 1891 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 5 april 1972, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals zijn dood, zo is zijn leven geweest, van deze eenvoudige man. Onopvallend is zijn leven voorbijgegaan, maar groot en schoon was het in de ogen van God.

Zijn leven was niet vrij van beproevingen, maar in alle omstandigheden heeft hij zijn leven gericht naar God, omdat hij wist dat daar de kracht en de sterkte lag om het leven te aanvaarden gelijk God het wilde.

Zijn handen zijn nu in gebed gevouwen waarmee hij zoveel heeft gedaan, gewerkt en gebeden. Het hart waarmee hij God en de mensen heeft bemind ligt nu stil tot op de dag der verrijzenis.

Dierbare broeders en zusters, en gij vooral mijn beste zuster en broeder die mij dag en nacht in mijn lijden hebt bijgestaan, dank u voor uw genegenheid en goede zorgen.

Alle familieleden en vrienden wil mij in uw gebeden gedenken. Vaartwel.

**De families Herpelinck en
Van De Mergel,**

**danken u oprecht voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.**

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.