

Heilig zijn is niet anders dan in alles de H. Wil des
Heren volbrengen. Pr. Poppe.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
Mejuffer

Marie - Emma HERPELINCK

Geboren te Nederbrakel, de 23 December 1879
en er zeer godvruchtig overleden
de 14 Maart 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde en van de Congregatie
van O. L. Vrouw.

De beminde afgestorvene is bij O. L. Heer!

Door goedheid en zachtheid, door beleefdheid en
voornaamheid, door vriendelijkheid en toewijding, won
zij de genegenheid van haar omgeving.

Door de onschuld van haar leven, de eenvoud
van haar gedrag, de zuiverheid van haar hart, de
diepe godsvrucht tot het H. Hart en tot O. L. Vrouw,
en door een voorbeeldig en christelijk leven verwierf
zij een schitterende kroon.

Veel bange dagen, veel zwarte uren, vol van on-
draaglijke pijn in haar kranke leden met volledige
overgave doorgestaan, bracht Jezus seffens zo dichtbij.

Christus was een stuk van haar leven; geen ijdel
woord; werk en zorg en lijden als gebed en offer
gingen dagelijks naar Hem op.

Zij beminde tederlijk de zoete Maagd Maria en
stelde in haar hemelse moeder al haar vertrouwen.

O Maria, van mijn kindsheid af, heb ik mij aan
U toegewijd; leid mij nu in de have van zaligheid.

Dierbare zusters, broeders en familie, we waren sa-
men gelukkig. Een groot geluk duurt zelden lang.
Draagt dit kruis met christelijke berusting. Veel
liefde hebt gij mij gegeven. Ik dank U. Ik blijf in de
hemel uw voorspreekster bij God. Wilt ook gij, elke
dag voor mij bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.
Jezus, Maria en Jozef, dat zij met U in vrede ruste!
300 d. afl.

Dr. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel

Mejuffer Marie HERPELINCK;
Mijnheer en Mevrouw Alfons HERPELINCK-VAN CAUWENBER-
GHE;
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf HERPELINCK-ROMAN, kinderen en
kleinkinderen;
Mevrouw Richard LIEDTS-HERPELINCK, kinderen en kleinkind;
Mejuffer Leonie HERPELINCK;
De families HERPELINCK en DE COUVREUR,

bedanken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en genegenheid hun
betoonde bij den smartvollen rouw.