

Sla niet in de wind wat uw moeder u leerde..

Het grijze haar is een erekroon, wanneer het op het pad der deugd wordt verkregen.

(Boek der Spreuken, I, 8 & XVI,31).

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie Sidonie HERPELINCK

weduwe van

de Heer Richard LIEDTS

geboren te Nederbrakel op 4 maart 1878 en godvruchtig overleden te Gent op 28 februari 1962, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

De beproeving van de rechtvaardigen is hun een bewijs van Gods voorliefde en een gelukkig teken van de eeuwige zaligheid. Ook deze godvruchtige vrouw begreep deze waarheid. Reeds vóór vele jaren geslagen, eerst door het afsterven van haar echtgenoot, dan door een kwaal die haar lichamelijk brak, toonde zij zich immer gelaten en betrouwend op God. Zij wist dat God haar zo zuiverde als goud in de smeltkroes, en haar gans waardig maakte van de Hemel.

Doch niet enkel in haar geloof vond zij steun. Haar ellendige toestand kwam haar dochter met een teder, moederlijk hart tegemoet, in dagelijkse liefdevolle verzorging. De daadwerkelijke dank van haar kinderen bracht haar zo de troostvolle vergelding van haar eigen moederlijke toewijding.

Mogen haar kinderen nu verder nog, met alle bloedverwanten, haar de steun schenken van hun gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



Juffrouw Marie-José LIEDTS,

De Heer en Mevrouw

Albert LIEDTS-VANDAMME,

De Heer Alain LIEDTS,

De familiën

HERPELINCK, DE COUVREUR,

LIEDTS, VAN DER MASSEN,

danken U voor uw deelneming
in rouw en gebeden,