

Hij was aangenaam aan God en aan de mensen,
zijn gedachtenis zal in zegen wezen.

(Eccl. 45. 1)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Petrus HERPELINCK

weduwenaar van Mevrouw
Leontine WIJNANT,

geboren te Ophasselt de 20 mei 1887 en er
godvruchtig overleden de 11 maart 1958,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.
Hij was erelid van de Bond van het H. Hart.

Van krachten uitgeput, stierf hij in een geluk-
kige ouderdom; een erekroon zijn de hoge ja-
ren, die op de weg der gerechtigheid gevonden
worden.

De dierbare overledene was een ware kristen,
die God en zijn H. Kerk beminde. Hij was een-
voudig en recht van hart, gedienschtig en vreed-
zaam van gemoed. Onberispelijk in handel en
wandel won hij de genegenheid en achting van
allen die hem kenden.

De dood van de rechtvaardige is de rust, het
einde van de arbeid van zijn leven, de beloning
van zijn kwellingen, de kroon van een edele
strijd.

Uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar slechts veranderd en terwijl het
huis van dit aardse ballingschap in puin valt,
wordt er een eeuwige woon in de hemel bereid.
(Pref. der overl.)

Hebt dank, geliefde kinderen en dierbare fa-
milie voor de goede en onverpoosde zorgen.
Aanbidt met mij de Heilige Wil van God; blijft
mij getrouw indachtig in uw gebeden.

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.
(500 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families HERPELINCK, WIJNANT,
VAN DE MERGEL en DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. De Vos, koster, Ophasselt