

Blijvend aandenken aan

DE HEER

Philemon Jules HERPELINCKX

geboren te Ophasselt op 30 mei 1905 en
godvruchtig overleden in het
O.L.Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 4 december 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

—
*Een goed mens is van ons heengegaan.
Zeer verbonden met de natuur en de
evenmens, maakte hij deel uit van een land-
bouwgeneratie die de mechanisering heeft zien
aankomen, maar niet heeft kunnen toepassen.
Samen met zijn broer Jozef en zijn zuster
Adeline heeft hij het ouderlijk bedrijf verder
gezet. En toen hij later alleen kwam te staan,
heeft hij een veilig onderkomen gevonden bij
Walter en Simonne.*

*Hij heeft er zich wonderwel aangepast en
voelde gelukkig en geborgen in hun gezin.
Voor allen die langs kwamen : familie,
vrienden, kennissen, duivenliefhebbers,...
was nonkel Jules een geliefd figuur.
Hij was dankbaar omdat hij zo goed werd
opgevangen en sprak vol waardering over
de goede verzorging die hij dagelijks van
Simonne en haar gezin mocht ontvangen.
Nu hij ons op hoge leeftijd zachtjes heeft
verlaten, zal hij blijven voortleven in de
gedachten van allen die hem van nabij
hebben gekend.*

Dat hij ruste in vrede !

De families

HERPELINCKX en VAN DE MERGEL
danken u voor uw aanwezigheid en uw
medeleven.

Namis : op zondag 12 januari 1997 om 10 u.