

« Zalig de zachtmoedigen
want ze zullen het land bezitten »
(Mattheus 5, 5)



Verenigd in gebed gedenken wij

DE HEER

ALBERT HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw

LANDRADA SCHOELYNCK

Hij was geboren te Nederbrakel op 9 juli 1903
en overleed in de Heer te Ronse
op 30 november 1980.

Niemand van ons leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf.

Zolang wij leven

leven wij voor de Heer,

en sterven wij

dan sterven wij voor de Heer.

Of wij leven of sterven,

de Heer behoren wij toe. (Rom. 14, 7-9)

Albert was een rustige stille jongen, graag
gezien door alwie hem kende, om zijn goedheid,
zijn eenvoud, zijn werklust. Hij was altijd wel-
gezind en vond zijn geluk alleen in zijn gezin
en in zijn dagelijks werk. Hij hield niet van
veel woorden, maar was diep gevoelig en
dankbaar voor elke attentie.

Goede Vader,

wij zijn niet in staat de dood tegen te houden
als het leven zijn grens heeft bereikt.

In de verrijzenis van Jezus uw Zoon

hebt U ons een teken gegeven

dat de dood het laatste woord niet heeft,

neem hem op in de vrede van uw vaderhuis
en laat hem delen in de vreugde
die Gij aan de Uwen hebt toegezegd.
Amen.

Mijn goede Landrada, lang mochten wij
samen lief en leed delen. Ik dank U om al die
jaren. Mijn plotse heengaan valt U zwaar. Ont-
houd dat God een Vader is. Blijf op hem ver-
trouwen, uitkijkend naar een blij wederzien.

Mevrouw Albert HERREGODS, geboren Landrada
SCHOELYNCK,

De families HERREGODS, PIETERAERENTS,
SCHOELYNCK en HOOREMAN,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenissen R. Devos & Zoon Ronse.